



PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor de FIETSTOCHT

We overnachten achtereenvolgens in een klooster, een hotel, een abdij en in een pelgrimshuis.



De kosten zijn € 315,- voor vol pension en incl. bagagevervoer en het boekje PeerkePad: fiets en wandel, maar exclusief drankjes. De aanbetaling, na bevestiging van inschrijving, bedraagt € 125. Dit zijn tevens de eventuele annuleringskosten.

De eerste etappe start om 11.00 uur om deelnemers de gelegenheid te geven 's morgens nog naar de startplaats te reizen. Mocht dat toch moeilijk zijn, dan kan een overnachting vooraf in Wittem geregeld worden.

De fietstocht staat onder leiding van mevr. Nan Paffen-Russel, bedevaartpastor in Klooster Wittem;

Belangstellenden kunnen bij hen nadere informatie vragen (tel 043-4501741; tijdens kantooruren) of een deelnameformulier aanvragen: Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem of via info@kloosterwittem.nl.

Per tocht kunnen 14 mensen deelnemen; daarom is het raadzaam zich tijdig aan te melden.

Het karakter van de tocht

We openen elke fietsdag met een pelgrimsgebed en we staan stil bij religieus en cultureel erfgoed onderweg. Het pelgrimskarakter komt verder tot uiting in bezinningsmomenten onderweg. Het thema van de verschillende dagen is gekozen uit de 'zeven werken van barmhartigheid'. Dit in navolging van het Peerke Donderspaviljoen, 'museum van naastenliefde', dat b.g.v. de 200^e geboortedag van 'Peerke' is verzezen in Tilburg-Noord. Daarin worden die zeven werken van barmhartigheid op eigentijdse wijze gepresenteerd.

De fietspelgrimage kent dagetappes van gemiddeld 45 km. en is niet moeilijk.



'PeerkePad' is een pelgrimsroute tussen het heiligdom van de zalige Petrus Donders in Tilburg (in zijn geboortestad 'Peerke' genoemd), en het pelgrimsoord van de heilige Gerardus Majella in het Zuid-Limburgse Wittem.

Beide toonbeelden van naastenliefde voor de meest verlatenen (in resp. Suriname en Zuid-Italië) waren lid van de congregatie van de redemptoristen; beiden ook waren daar eerst afgewezen vanwege hun 'gebrek aan talent'...

Deze wandelroute is in oktober 2009 in het leven geroepen b.g.v. de 200^e geboortedag van Peerke.

In december 2011 verscheen een nieuw boekje: PeerkePad – Fiets en wandel.

Daarin is ook een fietsroute opgenomen van Tilburg naar Wittem en via een andere route terug, met als knooppunt de Achelse Kluis. In totaal bedraagt de fietsroute bijna 500 km, maar hij is ook goed in delen te fietsen.

PeerkePad kan men ook op eigen gelegenheid fietsen of wandelen aan de hand van een vernieuwde fiets- en wandelgids. Naast de wandelroutes, die in beide richtingen staan beschreven, zijn er ook 7 rondwandelingen opgenomen. De fietsroute maakt een sierlijke 'acht' tussen Tilburg en Wittem en doet o.a. de kloosters Koningshoeve, Postel, Achelse Kluis en Mariaoord Kapel in 't Zand (Roermond) aan. Het boek bevat veel foto's, achtergrondinformatie en bezinningsteksten voor de pelgrim. Het is voor € 16,95 verkrijgbaar bij de boekhandel.

ISBN/EAN:978-9460-320408

Zie ook: www.peerkepad.nl

VAN DAG TOT DAG

Routeschema (voorlopig)

1. maandag 21 mei – 40 km.

Klooster Wittem – Sittard

Na een viering met pelgrimszegen fietsen we via Voerendaal en Schinnen naar Munstergeleen (Pater Karel) en vandaar naar Sittard waar we overnachten bij de zusters Regina Carmeli op de Kollenberg.

2. Dinsdag 22 mei – 35 km

Sittard – Bree (B)

Na een kort bezoek aan Sittard gaan we naar het Maasdorp Urmond (met twee bijzondere terpkerkjes, waarvan we er één bezoeken). In Berg aan de Maas steken we de grens over naar België en fietsen via Dilsen naar het mooie plaatsje Bree.



3. Woensdag 23 mei – 47 km

Bree (B) – Achelse Kluis

Door allerlei kleine en iets grotere dorpen, zoals Grote Brogel en Kleine Brogel, fietsen we naar Achel, waar we in het gastenhuis van de Trappisten van de Achelse Kluis zullen overnachten.

4. Donderdag 24 mei – 46 km

Abdij Achelse Kluis - Vessem

Onderweg passeren we de Valentinuskapel (waar we ook halt houden) en we maken een uitgebreide stop in Bergeijk, bij de gemeenschap De Hooge Berkt. Via Duizel komen we dan in Vessem, waar de Jacobushoeve bezichtigd wordt en waar we zullen overnachten in pelgrimshuis Kafarnaüm.

5. Vrijdag 25 mei – 39 km

Vessem – P. Donderspark, Tilburg

We starten de dag in de kapel van de Jacobushoeve en gaan via Oostelbeers, Spoorдонk en abdij Koningshoeve naar ons einddoel in Tilburg-Noord. We bezoeken er het Peerke Donderspaviljoen, houden een korte gebedsdienst in de kapel en sluiten af met een lunch in het Peerke Dondersrestaurant.



Van 17 tot 23 juni 2012 is een 7 daagsepelgrimage van Tilburg naar Wittem (160 km) o.l.v. p. Henk Erinkveld CSsR. Voor meer info bel, mail of schrijf naar Klooster Wittem.

PEERKEPAD FIETS

Een 5 daagse fietspelgrimage

*tussen de heiligdommen
van twee bekende redemptoristen:
de heilige Gerardus Majella
en de zalige Peerke Donders*

In het voorjaar: 21 – 25 mei 2012

Van Wittem naar Tilburg

Een fietstocht van ca. 210 km; grotendeels via rustige wegen in het Limburgse Geul- en Maasdal en de Brabantse en Belgische Kempen.