

Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

Naar Peerke Donders in Suriname



Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstillig. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Naar Peerke Donders in Suriname

14 t/m 25 februari 2019

Beste pelgrim,

De zalige Peerke Donders (1809 – 1887) is bij veel katholieken bekend. Vooral in Brabant en in zijn geboorteplaats Tilburg is hij populair; zijn armoedig geboortehuisje is het centrum geworden van een heiligdom met verder nog een kapel en het 'Peerke Donders Paviljoen, museum van naastenliefde'. Weinigen kennen echter zijn leef- en werkgebied in Suriname. Daar kwam hij op voor de mensen in de marge: melaatsen, slaven en inheemse volken. Peerke was een doorzetter. Na een moeizame jeugd zette hij zijn zinnen op een priesteropleiding. Hij koos niet voor de makkelijkste plek om missionaris te worden: Suriname. Hij werkte er onder meer in een melaatsenkolonie (Batavia), missioneerde onder de inheemse volken en trok zich het lot van de slaven aan. Op latere leeftijd trad hij toe tot de redemptoristen, toen de Surinaamse missie aan deze congregatie werd overgedragen.

Houten interieur kathedraal



Tijdens deze reis volgen we Peerke Donders op zijn weg in de voormalige Nederlandse kolonie. We komen thema's op het spoor die een belangrijke rol speelden in zijn leven, zoals zijn aandacht voor de meest verlatenen en zijn sociale bewogenheid. Maar we zijn ook niet blind voor de koloniale geschiedenis van het land, dat nog steeds nauw met Nederland verbonden is. En dan is er natuurlijk de overweldigende Zuid-Amerikaanse natuur. En wat te denken van de grote gastvrijheid en vriendelijkheid van de Surinamers? Christenen, moslims, joden en hindoestanen: vele verschillende culturen leven vreedzaam met elkaar samen. We laten ons graag door hen inspireren. En door Peerke natuurlijk.

Het pelgrimskarakter van de reis komt naast het bezoek aan het graf van Peerke Donders (aan het begin van de reis) en aan de voormalige leprakolonie Batavia (tegen het einde van de reis) tot uitdrukking in de dagelijkse bezinningsmomenten over verschillende thema's én de zondagse Eucharistievieringen samen met Surinamers.

Peerke Donders



Graf Peerke Donders in kathedraal



Peerke achterna

Deze boeiende 12-daagse pelgrimsreis treedt in de voetsporen van de zalige Peerke Donders in Suriname. Met aandacht voor zijn leven en werk, de natuur, het slavernijverleden en de culturele diversiteit van de voormalige Nederlandse kolonie.

Peerke Donders

Apostel van de melaatsen. Zo wordt de zalige Peerke Donders wel genoemd. Begin 19^e eeuw werd hij geboren in de textielstad Tilburg, in een tijd waarin kinderarbeid heel normaal was. Op z'n twaalfde zat Peerke al achter het weefgetouw. Van zijn droom om priester te worden leek aanvankelijk niets terecht te komen. Via een omweg lukte het toch. In 1842 vertrok hij als missionaris naar Suriname, om nooit meer naar Nederland terug te keren. In Suriname zette hij zich vooral in voor leprapatiënten. Toen hij al meer dan 25 jaar priester was, trad hij in bij de paters redemptoristen. Hij trok veel het binnenland in om contact te leggen met de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Peerke Donders overleed in 1887. Bijna 100 jaar later – in 1982 – werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Suriname en Paramaribo

In de tropen zonder problemen Nederlands spreken en lezen. Dat kan in Suriname. Een land dat in 1975 onafhankelijk werd, maar toch nog nauw met Nederland verbonden bleef. Het is vreemd om er dezelfde stoeptegels als in Nederland te zien en gebouwen in dezelfde 'Hollandse' architectuur. Maar Paramaribo heeft ook een heel eigen bouwstijl ontwikkeld met witgeschilderde houten huizen en de beroemde houten kathedraal. Op een paar grote wegen rond Paramaribo na, gaat al het vervoer over het water. Wie meer van het land wil zien, doet dat per boot. Wij dus ook. Vooral als we ons verder van de hoofdstad af begeven.

Hoogtepunten programma

Melaatsenkolonie Batavia

Een groot deel van zijn leven bracht Peerke Donders door in de melaatsenkolonie Batavia, in het binnenland van Suriname. Hij verzorgde daar de zieken en ijverde voor betere leefomstandigheden. Nu is het een bijzondere bedevaartsplaats, midden in het tropische regenwoud, alleen bereikbaar per boot. Onder de palmbomen is een heiligdom gecreëerd met een openluchtkapel, een kruisweg, een informatiecentrum en het voormalige graf van Peerke Donders.

De kathedraal van Paramaribo

De kathedrale basiliek van Paramaribo is de grootste houten kerk van Zuid-Amerika. In deze prachtig vormgegeven basiliek bevindt zich tegenwoordig het graf van Peerke Donders. Op onze eerste dag in Suriname zullen we hem gepaste eer bewijzen. Verder vinden we er herinneringen aan de aanwezigheid van verschillende religieuze congregaties in Suriname, waaronder de redemptoristen.

De plantages

De plantages rond Paramaribo en langs de grote rivieren zijn nu idyllische oases van rust. Maar in de koloniale tijd was dat wel anders. Hier zwoegden slaven en – na afschaffing van de slavernij – gewone arbeiders tussen het suikerriet of de koffie- en cacaostruiken. Hier en daar staat nog een halfvergane suikerfabriek. De woningen van de plantagehouders zijn nu soms accommodaties voor toeristen.

*Volg Peerke Donders op zijn weg in
de voormalige Nederlandse Kolonie*

De tropische natuur

Tijdens onze uitstapjes kunnen we volop genieten van de tropische natuur van Suriname. Bijvoorbeeld als we in een boot langs de oevers van de brede rivieren varen. En zeker als we twee dagen en nachten in het regenwoud verblijven, met om ons heen een weelderige bloemenpracht, onbekende dierengeluiden en verrassende ontmoetingen. Een bijzondere ervaring zijn de dolfijnen aan de Caraïbische kust. Met een beetje geluk kunnen we 's avonds ook de zeeschildpadden zien, die het strand op komen om daar hun eieren te leggen.

Culturele diversiteit

Suriname is een land met een bijzondere culturele diversiteit. Mensen met verschillende achtergronden, geschiedenis, cultuur en gewoonten leven er zonder veel problemen samen. Op onze reis ontmoeten we onder anderen de oorspronkelijke inheemse bevolking in hun eigen dorpen, de nazaten van de weggelopen slaven (de marrons) en de verschillende religieuze groepen in en om Paramaribo. Ongeveer de helft van de bevolking is christen. Daarnaast wonen er veel hindoestanen, wier voorouders ooit als gastarbeiders uit India overkwamen om op de plantages te werken. Zij maken ongeveer een kwart van de bevolking uit. Een zesde deel van de bevolking is moslim, hoofdzakelijk nakomelingen van voormalige gastarbeiders uit Indonesië. En dan is er nog een belangrijke groep van Chinese afkomst en zijn er sinds kort grotere groepen immigranten uit onder meer Brazilië en Haïti.

Onderweg in een korjaal



Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)

Donderdag 14 februari 2019

- vliegreis Amsterdam – Paramaribo
- inchecken, diner en overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Vrijdag 15 februari 2019

- kort kennismakingsrondje
- stadswandeling door het centrum van Paramaribo: o.a. de kathedrale basiliek met het graf van Peerke Donders (kranslegging) en de mooie koloniale stadsarchitectuur
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Zaterdag 16 februari 2019

- Commewijnetour : ‘terug in de tijd’ met een tocht langs Fort Nieuw Amsterdam, voormalige plantage Frederiksdorp (UNESCO-werelderfgoed) en voormalige suikerfabriek (deels per boot)
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Wilhelmina bij Fort Zeelandia



Zeestrand



Inschrijfformulier

Naar Peerke Donders in Suriname

14 t/m 25 februari 2019



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam Vrouw _____

Voorletters _____ man / vrouw Doorstrepen wat niet van toepassing is

Eerste voornaam Zoals in paspoort vermeld _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers Vast en mobiel _____

Geboortedatum _____ E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet Ook vegetarisch e.d. _____

Kamerindeling Naam en adres kamergenoot _____

Reissom

reissom € 2.045

eenpersoonskamer (toeslag € 225)

Contactpersoon in Nederland Graag naam en telefoonnummer vermelden

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs

te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Inschrijfformulier

Naar Peerke Donders in Suriname

14 t/m 25 februari 2019



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam *Vrouw* _____

Voorletters _____ man / vrouw *Doorstrepen wat niet van toepassing is*

Eerste voornaam *Zoals in paspoort vermeld* _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers *Vast en mobiel* _____

Geboortedatum _____ E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet *Ook vegetarisch e.d.* _____

Kamerindeling *Naam en adres kamergenoot* _____

Reissom

reissom € 2.045

eenpersoonskamer (toeslag € 225)

Contactpersoon in Nederland *Graag naam en telefoonnummer vermelden*

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum _____

Handtekening _____

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Zondag 17 februari 2019

- bezoek aan de redemptoristenparochie in Latour (Paramaribo-Zuid): Eucharistieviering en gesprek
- bezoek aan moskee en synagoge, rondleiding museum Fort Zeelandia
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Maandag 18 februari 2019

- naar het binnenland van Suriname voor een verblijf in het tropisch regenwoud in nature resort Anaula (met een bus en avontuurlijke tocht met een korjaal)
- middag: mogelijkheid tot zwemmen, badderen in sula stroomversnelling
- in de avond: op zoek naar kaaimannen (met een korjaal)
- overnachting in lodges in Anaula

Dinsdag 19 februari 2019

- verblijf in Anaula met een dorpsbezoek, een boswandeling en een cultureel evenement
- overnachting in lodges in Anaula

Architectuur Paramaribo



Voormalige graf Peerke Donders



Woensdag 20 februari 2019

- terugreis vanuit binnenland naar de voormalige plantage Berg en Dal (met korjaal en bus)
- overnachting in Berg en Dal

Donderdag 21 februari 2019

- bezoek aan voormalige joodse nederzetting aan de Surinamerivier: Jodensavanna
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Vrijdag 22 februari 2019

- bedevaartdag naar Batavia (met bus en boot) met viering ter plaatse
- bezoek aan Kalebaskreek, een nederzetting van inheemse Surinamers (per boot)
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Zaterdag 23 februari 2019

- vrije dag
- 's avonds boottocht naar zeeschildpaddenstrand (facultatief, extra kosten 60 euro; opgave ter plaatse)
- overnachting in hotel Eco Resort in Paramaribo

Zondag 24 februari 2019

- Eucharistieviering in de kathedraal van Paramaribo
- daarna vrij en voorbereiden terugreis
- vliegreis Paramaribo – Amsterdam

Maandag 25 februari 2019

- ochtend: aankomst op Schiphol

Reisgegevens

Datum

- Donderdag 14 februari t/m maandag 25 februari 2019

Reissom

- per persoon op basis van een tweepersoonskamer: € 2.045
- toeslag eenpersoonskamer: € 225 (zeer beperkt beschikbaar)

Een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht weken vóór vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.

De reissom is inclusief

- retourvlucht luchthaven Amsterdam – Paramaribo
- zeven overnachtingen in goed hotel Eco Resort in Paramaribo met bad/douche en toilet op basis van logies/ontbijt
- twee overnachtingen in nature resort in regenwoud op basis van volpension
- een overnachting op voormalige plantage op basis van logies/ontbijt
- 5 lunches en 7 diners (3 diners inclusief 2 consumpties)
- alle excursies en entrees (voor zover opgenomen in het programma)
- uitgebreide reisinformatie
- toeristenbelasting
- begeleiding door ervaren reisleiders uit Nederland en Suriname

De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering, consumpties, toeristenkaart Suriname en eventuele kosten van de zeeschildpaddentocht.

*Weelderige bloemenpracht, onbekende
dierengeluiden en verrassende ontmoetingen*

Reis- en annuleringsverzekering

In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen. Wij raden u aan om deze zelf af te sluiten na boeking van uw reis.

Reis

Deze pelgrimage in Suriname is een 12-daagse reis met standplaats Paramaribo en drie overnachtingen elders in Suriname. Ons hotel in Paramaribo ligt op loopafstand van het historisch centrum van de stad. Voor de overnachting in Berg en Dal dient u - om logistieke redenen - rekening te houden met een kleinere koffer of tas voor de spullen die u die nacht nodig heeft.

Reisdocumenten

Om aan deze pelgrimsreis te kunnen deelnemen, dient u over een geldig paspoort te beschikken dat bij aankomst in Suriname nog minstens zes maanden geldig is. Een toeristenkaart voor Suriname à ± 30 euro kan voor of na het inchecken op Schiphol worden aangeschaft.

Vaccinaties

Suriname is een tropisch land. U dient zelf voor de noodzakelijke vaccinaties te zorgen. Raadpleeg hiervoor uw (huis)arts of GGD. Voor zover ons bekend worden onder meer de volgende vaccinaties aangeraden: DTP, Gele koorts en Hepatitis A. Op verschillende dagen is overlast van muggen te verwachten. Neem daarom een goed anti-insectenmiddel mee. Veel mensen hebben in de tropen baat bij een middel met minimaal 40% deet als werkzame stof.

Programma

De voorgestelde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud en mede afhankelijk van lokale condities.



Algemene reisvoorwaarden

Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij ons kantoor.

Let op!

Suriname ligt in de tropen. Dit betekent dat de temperatuur bijna dagelijks rond of boven de 30 graden ligt, het regelmatig hard regent en het door de vochtigheid drukkend warm aanvoelt. Vanwege dit klimaat en voor de verplaatsingen te voet en in de boot is een zeer goede lichamelijke conditie vereist. We raden aan naast comfortabele (wandel)schoenen, ook waterschoenen, een poncho / regenjas en een zaklamp mee te nemen.

Informatie en aanmelding

Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.

Op de boot naar Batavia



Foto pagina 1: aanlegsteiger voormalige melaatsenkolonie Batavia

Foto pagina 20: kruisweg op Batavia



Huis voor de Pelgrim

Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht

043 - 3215715

info@huisvoordepelgrim.nl

www.huisvoordepelgrim.nl



**Huis
voor
de
Pelgrim**