

pleisterplaats voor de ziel

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur (kapel);
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00 uur (kerk), 11.00 uur (kapel) en 18.00 uur (kerk).

Op wekdagen (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur, in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingstijden **receptie**: ma t/m za: 9.00 tot 17.00 uur, zo: 8.30 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op: tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl** U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Misintenties kunt u opgeven bij de receptie of per telefoon.
- Vergoedingen: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in februari

- **Vrijdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis).** Er is een Eucharistieviering om 8.00 uur, waarin kaarsen gezegend worden. Aansluitend is er een kleine **kaarsenprocessie**.
- **Woensdag 14 februari: Aswoensdag**, begin van de Veertigdagentijd, met een Eucharistieviering om 8.00 uur en een viering van Woord en gebed om 19.00 uur. In beide vieringen kunt u een **askruisje** ontvangen.
- **Weekend 17/18 februari:** Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, met het Evangelie van Jezus die 40 dagen in de **woestijn** verblijft.
- **Weekend 17/18 februari, Amnesty-weekend:** in alle vieringen bidden we voor de voorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International, **Taner Kiliç**. Hij werd in juni 2017 gearresteerd op grond van ongegronde beschuldigingen. Sindsdien zit hij vast. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op verschillende plekken in de wereld.
- **Weekend 24/25 februari: Vastenactieweekend**, met aandacht voor het Vastenactieproject van dit jaar: steun aan Aids-patiënten en hun families in het Afrikaanse land **Zambia**. Er is een deurcollecte voor de Vastenactie na elke viering.
- **Zondag 25 februari:** in de viering van 11.00 uur zingt het **Oogstdankkoor** van de Land- en Tuinbouwbond van Eys.
- **Zondag 25 februari:** tijdens de viering van 11.00 uur is er **Kindernevendienst** voor alle kinderen van de basisschool. Het gaat dan over de 40 dagen op weg naar Pasen. Alle kinderen hartelijk welkom!



Mededelingen

- Op **maandag 5 februari** is er een **liedavond**, een openbare repetitieavond waarop we **minder bekende liederen oefenen** uit onze weekend-liturgieboekjes. Dit keer zal vooral worden gezongen uit het boekje voor de Veertigdagentijd. Iedereen die regelmatig in de vieringen in Wittem komt, is van harte welkom. De liedavond duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in de Gerarduskapel.
- **Op 18 februari**, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar **bij een kopje koffie of thee te ontmoeten** in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of het klooster verbonden voelt, is van harte welkom.
- Een goede verzorging van de liturgie kost geld. Er zijn bijvoorbeeld onlangs nieuwe boekjes aangeschaft voor de Tijd door het Jaar. En er zijn **een nieuwe kazuifel en enkele albes** besteld voor de voorgangers in de weekendvieringen. Hopelijk kunt u tegen Pasen het resultaat zien. In de Kerkbrief van december is een financiële bijdrage hiervoor gevraagd. Hartelijk dank voor de giften die we ontvingen!

Catechese foldertjes

Bij de Mariakapel staat een molentje met foldertjes. Daarin staat daarin lezenswaardige informatie over allerlei onderwerpen, zoals de sacramenten en de feesten en perioden in het kerkelijk jaar. Er komen regelmatig nieuwe foldertjes bij, dus kijk zo af en toe eens naar het molentje!

☞ De folders zijn gratis, maar een gift voor de drukkosten is van harte welkom in een kaarsen-offerblok.

Veertigdagentijd - Askruisje

Van 10 tot 13 februari is het Carnaval, een paar extra vrolijke dagen vóór het begin van **een tijd van inkeer**: de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. De weg naar Pasen dat is de weg die gaat via het lijden en sterven van Jezus. Vandaar inkeer en bezinning: we staan stil bij **het lijden** van onze Heer, maar tegelijk bij het lijden van zo vele mensen van vandaag. We staan stil bij de vraag over onze schuld aan dat lijden. In bepaalde periodes in de geschiedenis lag er veel nadruk op die schuld, op de zondigheid van mensen. Tegenwoordig is dat gelukkig minder. Een té groot besef van schuld kan verlammen. Maar enig besef van schuld kan juist uitnodigen om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is goed om daar een paar weken van het jaar wat meer over na te denken. Dat doen we allereerst op de eerste dag van de Veertigdagentijd, **Aswoensdag**, een dag waarop we een kruisje van as op ons voorhoofd krijgen, symbool van nederigheid.

☞ *U bent welkom in een van onze twee Aswoensdagvieringen: een Eucharistieviering om 8.00 uur 's morgens of een gebedsviering om 19.00 uur 's avonds.*

Vastenactie

De Veertigdagentijd – de Vasten – is ook de tijd van de Vastenactie, de inzameling voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Dit jaar richt de Vastenactie de blik op **Zambia**, een relatief rustig land in Afrika. In de stad Mbala in het noorden werken de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria al jarenlang in de gezondheidszorg. De laatste jaren houden ze zich vooral bezig met de **zorg voor Aids-patiënten** en voor nabestaanden van mensen die gestorven zijn aan Aids. Dank zij moderne medicijnen is Aids tegenwoordig niet meer dodelijk, maar iemand met Aids moet wel zijn leven lang medicijnen slikken. De zusters ondersteunen arme Aids-patiënten zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Of ze helpen **Aids-wezen**, met schoolgeld. Ook geven ze voorlichting over Aids, want dat is nog altijd nodig.

☞ *In het weekend van 24/25 februari is er in de vieringen extra aandacht voor de Vastenactie. Dat weekend is er ook een deurcollecte na alle vieringen.*

Beleef vasten!

Van vrijdag 23 februari tot zondag 25 februari kunt u deelnemen aan een kloosterweekend met een **'vastenreis'**: een bezinning rond de hongerdoek, een stiltewandeling en een solidariteitsmaaltijd. Daarnaast kunt u kennismaken met Biodanza, een dans die ons dichter bij onszelf, bij de ander, bij de aarde en bij God brengt. Een spannende combinatie, vasten en dansen.

☞ *Achterin de kapel ligt meer informatie over dit weekend waarvoor u zich nog kunt aanmelden.*

Meerdaagse fiets- of wandelpelgrimage

Eind mei kunt u deelnemen aan een **vierdaagse Gerardus-fietstocht** van Klooster Wittem naar het Gerardusheilgdom in **Weebosch**, Brabant. Er wordt 40 tot 60 km per dag gefietst onder leiding van bedevaartspastor Nan Paffen. Overnachting in eenvoudige pensions. En **in september** is weer de zevendaagse wandeling langs het **'Peerkepad'**: van het Peerke-Donders-heiligdom in Tilburg naar Wittem. Dagelijks ca. 20 km wandelen onder leiding van pater Henk Erinkveld. De bagage wordt vervoerd.

☞ *Fietspelgrimage: 29 tot 31 mei. Kosten: € 295 voor volpension. Opgave vóór 15 april. Informatie bij Nan Paffen: nan.paffen@kloosterwittem.nl of via de receptie 043 450 1741*

Wandelpelgrimage: 17-23 september. Kosten: € 520 voor volpension. Achter in de Kapel en bij de receptie liggen folders met meer informatie en een opgaveformulier.

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 De laatste week van januari is de **'Week van de Poëzie'**. Op zondag **28 januari** is in de winkel een poëziemiddag, waar cursisten van de gedichtencursus in Wittem zullen voordragen uit eigen werk.
- 📖 Na Carnaval begint de Veertigdagentijd. U vindt in de winkel een thematafel **'Op weg naar Pasen'**.
- 📖 In de loop van februari verschijnt een nieuwe **boekenvensters** met nieuwe boeken voor het voorjaar.
- 📖 Om alvast te noteren: op woensdag 14 maart is er een lezing van verpleeghuispastor Marinus van de Berg, vanaf 20.00 uur in de Kloosterbibliotheek. Zie ook de infolders. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
- 📖 Boekwinkel en Wereldwinkel zijn 7 dagen per week open. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 - 16.30 uur; maandag 12.00 - 16.30 uur. Maar **Carnavalszondag en -maandag**, 11 en 12 februari **gesloten**.

U kunt Klooster Wittem steunen op banknr. NL78 INGB0 006 742 638 t.n.v. Gift redemptoristen.

Dit nummer is alleen voor giften. Gebruik voor andere betalingen nr. NL96 INGB 000 1042400 t.n.v. Klooster Wittem.