



*Goed bereikbaar,
gratis parkeren en
een bovenaardse sfeer*



Zoveel mensen, zoveel wensen

De Kloosterbibliotheek biedt ruimte aan 100 personen (met zitjes en statafels), 200 personen in theateropstelling tot 300 personen voor bijvoorbeeld een receptie of jubileum. De Kloosterrefter is voorzien van vaste zitbanken aan de monumentale lambrisering en biedt ruimte aan 100 gasten zittend aan tafels. In de Gerarduszaal kunnen zeker 150 personen bij elkaar zijn. Verschillende zaalopstellingen zijn altijd bespreekbaar en inpasbaar.

Aanbod op maat

Neem gerust contact met ons op voor meer harde feiten en cijfers. Van huurprijzen tot extra's, van catering tot AV en ICT. Wij helpen. Klooster Wittem is uitstekend bereikbaar en heeft altijd genoeg gratis parkeerplaatsen vrij. Kortom wij heten u van harte welkom voor uw vergadering, bedrijfsmeeting, personeelsdag, studiedag, lezing, workshop, seminar, presentatie, symposium, conferentie, lancering, introductie, brainstorm, receptie of jubileum. Wij zorgen voor een passend aanbod.

Contact met onze verhuurspecialist

Klooster Wittem, Frans Meijers
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
Tel: 00 31 (0)43 450 92 07 (direct)
Mail: frans.meijers@kloosterwittem.nl
Web: www.kloosterwittem.nl



pleisterplaats voor de ziel

VERGADEREN & ONT-MOETEN



STIL...

Klooster Wittem is een van de laatst overgebleven bewoonde kloosters van Nederland. Er zijn vieringen en er wordt samen gebeden en gegeten. Vaste bezoekers en gasten ontsteken dagelijks kaarsen in een van de kapellen. En er is altijd wel een cultureel of kunstzinnig evenement. Met een eigen kloosterboekwinkel en verstilde kloostertuin die elke dag open zijn, heeft Klooster Wittem ongelooflijk veel te bieden. Toch is het overwegend STIL in Klooster Wittem. Hoe kan dat?

Het zijn de mensen

Gasten en bezoekers ervaren het klooster als authentiek, ingetogen, zacht, rust, STIL en helend. En dan hebben ze het niet alleen over het uit 1732 daterende kloostercomplex maar vooral over de mensen die er (tijdelijk) wonen en werken. Zij hebben oog voor anderen en LUISTEREN. Je doet er toe. Iedereen doet er hier toe. Hier moet niks, hier wordt ont-moet. Ook dat maakt Klooster Wittem een pleisterplaats voor de ziel.

Openstaan voor elkaar

Onze gasten, daar gebeurt wat mee. Zodra ze het klooster binnengaan worden ze ontvankelijker, milder zo lijkt het wel. Men staat als bijna vanzelfsprekend positief tegenover elkaar. Klooster Wittem faciliteert 'elkaar' in drie bijzondere ruimten: de majestueuze **Kloosterbibliotheek** met zijn geweldige akoestiek, de transparante **Gerarduszaal**, die baadt in het licht van het heuvelland en de museale **Kloosterrefter** die in alles de rijke Roomsche sfeer van vroeger uitdraagt.

Samen

Praten, drinken, eten; het wordt allemaal zoveel intenser als dat samen gebeurt. Zoals in Klooster Wittem, met de beste zorg voor de inwendige mens. Met elkaar praten in de ontmoetingsruimten, eten in de kloosterrefter of een glas Gerardusbier drinken. Dat verbindt en maakt ingewikkelde zaken eenvoudig. In het klooster slagen ontmoetingen. Omdat het Heuvelland lieflijk is? Omdat het gebouw rust uitstraalt? Omdat de mensen helend zijn? Wie zal het zeggen.

Compleet

Naast de drie unieke kloosterruimten zijn er voldoende andere ruimten beschikbaar voor bijvoorbeeld parallelsessies. Ook is het mogelijk om in Klooster Wittem in een pelgrimskamer te overnachten. Lekker eten en drinken maakt ont-moeten extra bijzonder. Kies voor een kloosterlunch, Gerardusborrel en/of pelgrimsmaaltijd. Dat staat garant voor een buitengewone ervaring.

'Elkaar' ervaar je in Klooster Wittem, waar niets moet en veel wordt bereikt

Een plaats waar iedereen er toe doet en wordt ont-moet

