

GERARDUS TOCHT



Een vierdaagse fietspelgrimage van Gerardus in Wittem naar Gerardus in Weebosch

van maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei 2019

Een groepsfietstocht van ca. 220 km, grotendeels via rustige wegen in het Limburgse Geul- en Maasdal en de Brabantse en Belgische Kempen.

PROGRAMMA *(kleine wijzigingen voorbehouden)*

Maandag 13 mei: Klooster Wittem – Sittard of Bree Via Maastricht;	ca. 45 km
Dinsdag 14 mei: Sittard – abdij Postel via Bree; overnachten in het gastenverblijf van de abdij Postel.	ca. 70 km
Woensdag 15 mei: abdij Postel – Weert Eerst gaan we onze opwachting maken bij Gerardus in Weebosch. Daarna via de Achelse Kluis en Thorn naar Sittard;	ca. km
Donderdag 16 mei: Weert – Sittard overnachten bij de zusters Regina Carmeli.	ca. ---- km
vrijdag 17 mei: Sittard – Wittem Met afsluitend gezamenlijke lunch in de refter van klooster Wittem.	ca. 45 km

KARAKTER VAN DE TOCHT

We openen elke dag met een pelgrimsgebed en staan onderweg stil bij enkele kerken en kapellen onderweg. Daar zijn ook bezinningsmomenten. De fietstocht kent dagetappes van rond 45-50 km (met een uitschieter van ?) en is niet moeilijk. We overnachten in drie kloosters en een hotel, meestal in tweepersoonskamers.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De eerste en laatste etappe is korter; zo is er gelegenheid op de eerste dag naar Wittem, en op de laatste dag vanuit Wittem naar huis te reizen. Voor wie dat te ver is, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de gastenopvang in klooster Wittem.

De fietstocht wordt geleid door Nan Paffen, bedevaartpastor van het redemptoristenklooster Wittem en een ervaren begeleider van pelgrimstochten. Belangstellenden kunnen bij haar meer informatie krijgen. Tel.nr. 043-4501741 of via mail: nan.paffen@kloosterwittem.nl

De kosten zijn € 295,- (vol pension, bagagevervoer en slotlunch). Wie een een-persoonskamer wil, betaalt daar € 25,- per nacht extra voor.

Na bevestiging van uw inschrijving krijgt u een verzoek tot aanbetaling van € 150; dat zijn tevens de eventuele annuleringskosten.

Er kunnen slechts 14 mensen deelnemen aan deze fietspelgrimage. Het is dus raadzaam om u tijdig aan te melden, maar in elk geval voor 15 april!



LIEVER WANDELEN DAN FIETSEN?

Van 1-7 september 2019 is een zevendaagse wandeltocht van Tilburg naar Wittem (160 km) o.l.v. Henk Erinkveld (rector van klooster Wittem).

Vraag een informatiefolder aan bij Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem tel 043-4501741 of via mail: h.erinkveld@redemptoristen.nl