

## Pelgrimeren vanuit en naar Wittem in 2019

*Palmzondag* (14 april): een korte pelgrimage. In de traditie van de eerste christenen wandelen we ca. 6 km langs verschillende kruisbeelden, waar we telkens een versierd palmtakje achterlaten en een tekst lezen.



*Donderdag 27 juni*: een pelgrimage van ca. 13 km bij gelegenheid van het feest van de in Wittem vereerde icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Vanuit de gelijknamige kapel te Valkenburg naar de kerk van Klooster Wittem, waar in een feestelijke viering meer dan 1000 kaarsen worden aangestoken.

Zomerse Zondagse Wittem-wandelingen: elke zondagmiddag *in juli en augustus* is er vanuit Klooster Wittem een thematische rondwandeling van 8-10 km; start is steeds om 13.30 uur.



*Zondag 6 oktober*: als opening van de Gerardusmaand een rondwandeling (ca. 14 km) door bossen en weiden van het Heuvelland vanuit Klooster Wittem naar de Gerardushoeve (bij Epen) en langs een andere route terug.

*Woensdag 16 oktober*: op de feestdag zelf van de heilige Gerardus Majella een vroege ochtendwandeling vanuit Welten (Heerlen) naar Wittem (14 km).

Informatie over al deze tochten staat tijdig op de website: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)