

DAG VAN DE PELGRIM

***zaterdag 1 april 2023 –
Klooster Wittem***

***Een dag van uitwisselen en ontmoeten, voor iedereen die van
pelgrimeren houdt of die interesse heeft in pelgrimeren.***

Programma

- 10.00-12.00 uur: **pelgrimswandeling** van ca. 7 km in de omgeving van Wittem, o.l.v. de SPV;
- 12.00-14.00 uur: gelegenheid om te **lunchen** (zelf brood meebrengen, koffie/thee/melk is verkrijgbaar). U kunt ook de horecagelegenheden rondom het klooster bezoeken.
- Bezoek aan een (bescheiden) markt in Scala waar pelgrimsorganisaties zich presenteren.
- 14.00-15.30 uur: - korte inleiding door pater Henk Erinkveld
- Lezing door '**pelgrim zonder God**' Herman **Vuijsje** (z.o.z.)
- 15.30 uur: sluiting, napraten of nog een rondje maken over de pelgrimsmarkt

Lezing Herman Vuijsje: Comeback kid op de camino 'nog steeds een pelgrim zonder God?'

Herman Vuijsje maakte in 1989 een 'omgekeerde pelgrimstocht'. Omgekeerd, omdat het hem als niet-gelovig wel passend leek: beginnen in het middeleeuwse Santiago en eindigend in het goddeloze Amsterdam, zijn woonplaats.

Sindsdien is Herman regelmatig terug geweest in Santiago en zag de 'camino' veranderen van een rustige pelgrimsroute naar een drukte van jewelste. Hij kan er dus over meepraten, niet alleen over de toename van het aantal pelgrims, maar ook over de veranderende aard van pelgrimeren. Wat zegt dat over religie in een veranderend Europa? Misschien zijn pelgrims wel voorlopers. Herman Vuijsje zal in zijn lezing zijn licht hierover laten schijnen.



Praktische gegevens Dag van de Pelgrim

Tijd en Plaats

Zaterdag 1 april 2022, 10.00-15.30 uur
Klooster Wittem – ontmoetingsruimte Scala
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem



**PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM**

Deelnamekosten

€ 5,- voor de lezing;

Deelname aan de wandeling en bezoek pelgrimsmarkt is gratis; een vrije gave wordt gewaardeerd.

Aanmelden

S.v.p. ook aanmelden voor alleen de wandeling.

Bij de receptie van Klooster Wittem, tel 043 4501741 of
info@kloosterwittem.nl