

DAG VAN DE PELGRIM

Zaterdag 11 mei 2024, Pelgrimsoord Klooster Wittem

WANDEL 'S MORGENS MEE

en/of

**ONTMOET 'S MIDDAGS
EEN BIJZONDERE PELGRIM
MET ZIJN VERHAAL**



10.30 uur: Pelgrimswandelingen

Kies uit drie rondwandelingen van plm. 8 km met de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV): door een Toscaans landschap, langs de Geul, of over de Gulperberg. Opgave vooraf is niet nodig. Een vrije gave wordt op prijs gesteld.



Na afloop (plm 12.30 u) kun je in de ontmoetingsruimte Scala je eigen lunchpakket gebruiken; koffie en thee zijn aanwezig. Ontmoet er medepelgrims en laat je informeren over andere pelgrimswandelingen.

14.00 uur: Pelgrimslezing door Ralf Bodelier

In 2020/21 wandelde de publicist, theoloog en filosoof Ralf Bodelier (1961, Lemiers) ruim 4000 km van Jeruzalem naar Bouillon, langs de route van de eerste kruistocht (1096-1099), maar dan in omgekeerde richting. Hij vertelt over zijn ontmoetingen onderweg o.a. in Israël en op de Westbank, in Turkije en in de Balkan.



Kosten van dit middagdeel: € 7,50, incl. koffie/thee.

Opgave telefonisch: 043-4501741; of via het aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl



**PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM**