



Gerardus kalender

2023

*Elke dag
een beetje spirit*



**God sluit nooit een deur, of hij
opent wel een andere.**

(Iers spreekwoord)

H. Maria, Moeder van God

Numeri 6,22-27

Galaten 4,4-7

Lucas 2,16-21

Nieuwjaar

1

zondag

week 52

januari



08:48



16:38



13:08



03:15

NIEUWJAARSWENS

Wat ik je wens
nu alles herbegint:
dat je je weg weer vindt
in 't labyrint der dagen.

Men zal je weer
met aandrang vragen
een luisterend goed mens te zijn,
die waakt en zorgt
en mensen heelt
van buiten en van binnen,
die diep verborgen pijnen deelt
en door belangloos te beminnen
de aarde vriendelijk maakt.

Wat menselijk en heilig is
ligt rakelings bij elkander.
Blijf lief en heilig onderweg,
een toevlucht voor een ander.

Marcel Weemaes CSsR †



**Tijd voor een groet met een
glimlach is er altijd.**

(Marinus van den Berg)

*H. Basilius en H. Gregorius,
Oosterse bisschoppen en kerkleraren (4e eeuw)*

Bijbellezingen:

1 Johannes 2,22-28

Johannes 1,19-28

2

maandag

week 1

januari



08:48



16:39



13:24



04:32

JAAR VAN DE SLAVERNIJ

Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland in Suriname en de Antillen werd afgeschaft. Pas tien jaar later – dit jaar dus 150 jaar geleden – was dat werkelijk het geval, want de slaven moesten nog tien jaar onder staatstoezicht doorwerken omdat anders de plantages stil kwamen te liggen. Daarna moesten de vrijgelaten slaven nog verplichte arbeidscontracten aangaan om de leegloop van de plantages te voorkomen. Pas na die tien jaren waren de ex-slaven volwaardig burger.

In de Gerarduskalender van 2023 besteden we een paar keer aandacht aan deze zwarte bladzijden in de vaderlandse geschiedenis.

Eén gezin met ruzie maakt meer kabaal dan alle andere mensen in de straat samen.

Bijbellezingen:
1 Johannes 2,29-3,6
Johannes 1,29-34

3

dinsdag

week 1

januari



08:48



16:40



13:46



05:49

BIJBELSE BABY'S: ADAM

Op internet zijn lijstjes te vinden met de meest gekozen babynamen. En de laatste jaren staan op die lijstjes nogal wat bijbelse namen. In Vlaanderen is bijvoorbeeld de naam Adam populair.

Volgens de Bijbel was Adam de naam van de eerste mens. Toen God begon aan de schepping, boetseerde Hij hem uit stof en blies adem in zijn neus, waardoor hij ging leven. Adam betekent 'mens' in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel. In de eerste bijbelhoofdstukken gaat het dan ook steeds gewoon over 'de mens'. Pas vanaf het vierde hoofdstuk, wordt Adam gebruikt als eigenaam.

**De goedheid van een mens is
een vlam die wel verborgen,
maar nooit gedoofd kan worden.**

Bijbellezingen:
1 Johannes 3,7-10
Johannes 1,35-42

4

woensdag

week 1

januari



08:47



16:41



14:14



07:02

TAALHUMOR

De knoop is door de kerk!

Even kijken hoe de vlag ervoor staat!

Ik zeg gewoon wat ik op mijn tong heb.

Dat is spek op het vuur binden.

Je moet geen lopende honden wakker maken.

Ik kan er geen chocola van breien.

Schiet jij even uit de boot!