

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op weekdays (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- dinsdag: twaalvuurtje om 12.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Let op! De hierboven vermelde tijden gelden weer zodra de corona-lockdown wordt opgeheven. Tijdens de lockdown: zie onder het kopje 'coronamaatregelen'.

Bijzondere vieringen in januari

- **Zaterdag 1 januari, Nieuwjaar en zondag 2 januari, Openbaring van de Heer (Driekoningen)**: alle vieringen vervallen in verband met een coronabesmetting in de gemeenschap.
- **Zondag 9 januari, Doop van de Heer**, tevens einde van de Kersttijd.
- **Zondag 9 januari, Amnesty-weekend**: we ontsteken in de vieringen de Amnesty-kaars voor de Amerikaan **Rocky Myers**, die na een oneerlijk proces waarin racistische motieven een rol speelden, al 27 jaar in de dodencel zit te wachten op zijn executie. Er is informatie beschikbaar om hem een groet te sturen. Na de viering van 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen elders in de wereld.
- **Vrijdag 14 januari**: feestdag van zalige **Peerke Donders**, met een eucharistieviering om 8.00 uur.
- **Weekend 15/16 januari: Peerke-Dondersweekend**. In alle weekendvieringen wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de zalige Peerke Donders.
- **Week van 16 t/m 24 januari, Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen**: in het doordeweekse avondgebed van de gemeenschap (maandag t/m vrijdag, 18.00 uur) wordt hieraan aandacht besteed.
- **Weekend 22/23 januari: kansenruil** met de protestantse gemeente van Vaals-Gulpen: in de Kringviering van zaterdag 19.00 uur in Wittem preekt Ds. Harrie de Reus en in de zondagse dienst van 10.00 uur in de protestantse kerk in Vaals of Gulpen preekt pastor Jeroen de Wit.

Coronamaatregelen

In ieder geval tot 14 januari geldt de lockdown ook in Klooster Wittem. Dat betekent:

- Er zijn geen activiteiten. **Alleen de ochtendvieringen gaan door**, op zondag (9.00 en 11.00 uur) en doordeweek, maandag t/m vrijdag (8.00 uur). Avondvieringen vervallen. En: **1 en 2 januari: GEEN vieringen**.
- De boekwinkel is gesloten. U kunt wel boeken of Wereldwinkelartikelen **bestellen en afhalen**.
- Kerk en kapellen zijn open van 8.00 tot 17.00 uur. Maar u dient een **mondkapje** te dragen en **afstand** te houden.
- De receptie is op de gewone tijden open en telefonisch bereikbaar. Maar op Nieuwjaarsdag gesloten.

☞ *Wat de regels na 14 januari worden, weten we nog niet. Kijkt u hiervoor op de website, www.kloosterwittem.nl of bel de receptie, 043 4501741.*

Zalige Petrus (Peerke) Donders

14 januari is de sterfdag van redemptorist Peerke Donders (1809-1887), een eenvoudige Tilburgse weverszoon die als missionaris naar Suriname ging. Daar werkte hij in Batavia, een leprakolonie ver van de bewoonde wereld. Lepralijders werden hierheen verbannen, om te voorkomen dat ze anderen zouden aansteken (ook in vroeger tijden zocht men manieren om met besmettelijke ziektes om te gaan, hoewel lepra lang niet zo besmettelijk is als corona). De zieken werden in Batavia grotendeels aan hun lot overgelaten. Maar niet door pater Donders. Hij bood hun pastorale zorg en daarnaast – voor zo ver mogelijk – verpleging en vooral menselijke aandacht. Peerke Donders, 'apostel der melaatsen', een voorbeeld van onbaatzuchtige en liefdevolle inzet voor de medemens.

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen - kanselruil

Van 16 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Het thema is dit jaar **'Licht in het duister'**. We worden als christenen uitgenodigd om een ster te zijn voor elkaar, d.w.z. een teken van hoop. Juist in deze tijd die voor velen duister is.

In het kader van de Week voor de Eenheid is er in het weekend van 22/23 januari kanselruil met **de protestantse gemeenschap van Vaals-Gulpen**. Ds. Harrie de Reus preekt op zaterdagavond in Wittem en pastor Jeroen de Wit preekt op zondagmorgen in de protestantse kerk in Gulpen.

☞ Of de kanselruil door kan gaan, hangt af van de coronaregels die dan gelden.

Kerkbalans en Klooster Wittem

Van 15 t/m 29 januari is weer de actie kerkbalans, de landelijk georganiseerde **werving voor kerkbijdrages**. Thema is, net als vorig jaar: **'Geef vandaag voor de kerk van morgen.'** Bewoners van het rectoraat Partij-Wittem krijgen thuis bericht over Kerkbalans. Maar de meeste deelnemers aan onze vieringen en bezoekers van onze kerk en kapellen wonen niet in het rectoraat en betalen hier dus geen kerkbijdrage. Met name aan regelmatige bezoekers willen we vragen om **toch een financiële bijdrage te geven**. Want net als alle kerken en kerkelijke instellingen in Nederland krijgt het klooster geen subsidie van de overheid en ook niet van het bisdom. Samen met u moeten we Klooster Wittem in stand houden.

☞ U kunt uw gift overmaken op rekening NL78INGB0006742638 t.n.v. 'Paters Redemptoristen inzake Giften'. Maar een gift bij de receptie of in een offerblok is uiteraard ook altijd welkom. Heel hartelijk dank!!

Activiteiten in januari

Het is niet zeker of het mogelijk is na 14 januari activiteiten te houden, maar er zijn toch enkele gepland:

- **Bijbelgespreksgroep 'De Eerste Lezing'** op woensdag 19 januari om 19.30 uur. Deelnamekosten: € 2,50.
- **Lezing 'de hemel weerspiegeld'** door Jeroen de Wit over de verhouding kunst - religie, naar aanleiding van het kunstwerk dat vanaf medio januari in Scala hangt. Datum: zaterdag 22 januari, 15.00 uur.
- **Workshop 'Biblejournaling'**: leren om op een creatieve manier te reageren op een Bijbeltekst. Datum: woensdag 26 januari, 19.30-21.00 uur. Deelnamekosten: € 7,50.

☞ Als u rond de betreffende datum twijfelt of de activiteit doorgaat, kijk op de website van het klooster of bel de receptie. Sowieso is opgave gewenst.

Vrijwilligersvacature: Gastheer/gastvrouw aan de receptie

Als gastheer of -vrouw aan de receptie bent u degene die bezoekers verwelkomt en verder helpt. U bent het **eerste aanspreekpunt van het klooster**, zowel voor bezoekers als aan de telefoon. Daarnaast verricht u ook eenvoudige administratieve werkzaamheden. Als receptionist(e) vindt u het leuk om mensen goed van dienst te kunnen zijn. We zoeken iemand die minimaal een dagdeel per week beschikbaar is en die enige vaardigheid heeft met de computer.

☞ Belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met vrijwilligerscoördinator Rasa de Zanger per e-mail via rasa.dezanger@kloosterwittem.nl of per telefoon op 043 450 1741.

Kloosterboekwinkel Wittem

 De medewerkers van de Kloosterboekwinkel **danken u** voor uw trouw in 2021. **Het was een bewogen jaar**. De eerste 4 maanden was de winkel gesloten vanwege corona, in augustus was de verhuizing naar de nieuwe winkelruimte en aan het einde van het jaar moesten we opnieuw de deuren sluiten door corona. Toch hopen we u in het nieuwe jaar weer van dienst te zijn met nieuwe spirituele boeken, kaarten en geschenken uit de Wereldwinkel – al is het voorlopig alleen op bestelling.

 Zolang de lockdown geldt, is de winkel **alleen bereikbaar** voor bestellingen of het ophalen ervan. Bestellingen kunnen ook opgestuurd of bezorgd worden. Bestellen kan via www.kloosterboekwinkelwittem.nl, of telefonisch via nr. 043 450 2332, van dinsdag tot vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

 Als de winkel weer open mag, geeft de Wereldwinkel in januari **10% korting op alle sjaals**. Ze zijn te krijgen in vele kleuren, dessins en materialen en afkomstig uit verschillende landen.

 In 2022 bestaat de Kloosterboekwinkel **40 jaar!** Dit zal niet onopgemerkt voorbij gaan!

 Van 22 januari tot 22 februari is **de Maand van de Bijbel**. Ook de kloosterboekwinkel zal hieraan aandacht besteden.

 Op zaterdag 29 januari is in Scala van 14.00 tot 16.00 uur een **poëziemiddag**, in het kader van de poëzieweek: amateur-dichters lezen voor uit eigen werk. U kunt binnenlopen wanneer u wilt.