

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op wekdagen (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- dinsdag: twaalfuurtje om 12.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in mei

- **Woensdag 4 mei, 19.00 uur:** oecumenische viering voor dodenherdenking, voorafgaande aan de stille tocht naar het monument aan de Eyslerinde.
- **Weekend 7/8 mei: Amnesty-weekend.** We ontsteken de Amnesty-kaars voor **de Marokkaanse journalist Omar Radi**, die zes jaar cel kreeg na een oneerlijk proces. Er zijn blaadjes beschikbaar met adresgegevens, om hem een kaartje ter bemoediging te sturen. Na de viering van zondag 11.00 uur staat in Scala een tafel van de Amnesty-groep van Wittem. Hier kunt u brieven ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld.
- **Zondag 15 mei:** het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem zingt in de viering van 9.00 uur.
- **Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag.** We gedenken dat Jezus, na zijn verrijzenis, voor het laatst verschijnt aan zijn leerlingen en naar zijn Vader in de hemel gaat. Er zijn eucharistievieringen om 9.00 uur en 11.00 uur. 's Avonds is er geen viering. In de viering van **11.00 uur** zingt **het koor Oriolus** (latijn voor wielewaal) uit Maarn, o.l.v. André van Vliet.
- **Zondag 29 mei, 17.00 uur: Taizé-viering** in Scala.

Marialint

Verspreid over de provincie Limburg bevinden zich verschillende Maria-bedeplaatsen en talloze Mariakapellen. Zes wat grotere Maria-bedeplaatsen hebben enige tijd geleden de handen ineen geslagen en een 'Maria-lint' samengesteld: **een netwerk van fietsroutes** van Maria naar Maria naar Maria. De zes plekken - Tienray, Venlo, Roermond, Sittard, Wittem en Maastricht - zijn met elkaar verbonden via fietsknooppunten. Bovendien kunnen vanaf elk van de genoemde plekken rondtochtjes langs kleinere Mariakapellen gemaakt worden. De routes vanuit Wittem zijn vanaf de website van het klooster te downloaden (www.kloosterwittem.nl) maar er zijn ook papieren vouwbladen met de routes verkrijgbaar.

☞ *Op 1 mei, begin van de Mariamaand, wordt het Marialint gepresenteerd in alle zes de Maria-oorden. In Wittem gebeurt dit na afloop van de viering van 11.00 uur*

Fietspelgrimage rond Sittard

Drie dagen op de fiets, van maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni, langs verschillende grote en kleine Mariakapellen in de wijde omgeving van Sittard. Er wordt 40 tot 60 km per dag gefietst, langs het 'Marialint', de nieuwe fietsroute langs Mariabedeplaatsen in Limburg. De overnachtingen zijn in het bezinningshuis van klooster Regina Carmeli in Sittard. Begeleidster van de tocht is bedevaartspastor Nan Paffen.

☞ *Deelname kost 200 euro voor volpension. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgaven bij de receptie van het klooster, 043 4501741 of per e-mail bij nan.paffen@kloosterwittem.nl*

Taizé-vieringen gaan door

In de Veertigdagentijd was er elke zondagmiddag een Taizé-viering, een viering met een lezing, stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen, de meditatieve liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Vanwege de grote belangstelling, is besloten om door te gaan met deze vieringen, maar vanaf nu één maal per maand: de laatste zondag. In mei is dat **op de 29-ste**.

☞ *De viering begint om 17.00 uur en vindt plaats in Scala. Hartelijk welkom!*



4 mei – oecumenische viering dodenherdenking

Na twee jaar pauze – vanwege corona – wordt de traditie van de dodenherdenking op 4 mei weer opgepakt. In de gemeente Gulpen-Wittem is het al jaren de gewoonte om deze herdenking te beginnen met een oecumenische viering in Klooster Wittem, om 19.00 uur. En dat gebeurt ook dit jaar weer. Thema van de viering is ‘misbruik je vrijheid niet’, woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten. Dit thema klinkt onder andere door in enkele luisterliedjes van het ‘Trio Troisième’. De viering vindt plaats in ontmoetingsruimte Scala. Voorgangers zijn dominee Harrie de Reus en pater Henk Erinkveld. Hartelijk welkom! Aansluitend aan de viering is de stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Eyserlinde, waar om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden wordt, ter nagedachtenis aan alle mensen die stierven in de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna.

Groen aan tafel

Klooster Wittem is een ‘Groene Kerk’ en wil daarom verantwoord eten stimuleren. De productie van vlees en zuivel hebben een flinke negatieve invloed op het milieu. De Werkgroep Laudato Sí wil met ‘Groen aan tafel’ laten zien dat een maaltijd zonder vlees en zuivel goed en lekker kan zijn. Schuif aan bij leden van de werkgroep thuis om dat te ervaren. Aan tafel kunt u met elkaar in gesprek gaan over de waarde van onze schepping en over ons eigen gedrag om die schepping te behouden.



☞ *Er zijn twee avonden waarop u kunt mee-eten: woensdag 25 mei in Wittem of dinsdag 31 mei in Eijsden, beide van 18.00 tot 20.00 uur. Kosten: € 5,00 per persoon. Opgave vooraf is gewenst, bij de receptie van het klooster, 043 4501741 of via de website www.kloosterwittem.nl/Agenda*

Wandeling horen-zien-zwijgen

Als het Limburgse Heuvelland in de avond tot rust komt, is het aangenaam wandelen. Je hoort de stilte en je ziet in het zachte avondlicht dingen waar je overdag overheen kijkt. Je komt ertoe om te ruiken en te voelen. We maken een wandeling van ca. 4,5 km vanuit Klooster Wittem waarbij we stilte afwisselen met het uitwisselen van ervaringen. We sluiten af met een kop thee of koffie.

☞ *Deze aandachtige stiltewandeling wordt gehouden op 26 mei, van 19.30 tot 21.00 uur. Deelname kost € 4,00 incl. koffie/thee. Opgave via de receptie, 043 4501741 of de website www.kloosterwittem.nl/Agenda*

Week van de Nederlandse Missionaris

De week vóór Pinksteren is de Week van de Nederlandse Missionaris. Want Pinksteren is het feest van missionarissen: Jezus droeg zijn leerlingen op om de wereld in te trekken om het geloof te verkondigen. En dat is wat missionarissen doen, in woord en daad. Ze werken vaak in de armste streken van de wereld. De week van de Nederlandse Missionaris steunt hen met **kleine giften t.b.v. hun werk**, bijvoorbeeld de vervanging van een computer, en verder met **verzekeringen** en met **zakgeld** bij verlof in Nederland.

☞ *Met Pinksteren is na elke viering een deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris.*

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 Deze maand doen veel kinderen **de Eerste Communie en het H. Vormsel**. U vindt in de kloosterboekwinkel veel geschikte boeken en kaarten voor beide feesten!
- 📖 Op 4 en 5 mei vieren we dodenherdenking en bevrijding. Juist nu zijn we ons er opnieuw van bewust **hoe belangrijk vrijheid is**. Daarom is het goed om hierbij stil te staan. In de winkel is een thematafel.
- 📖 In mei – moederdagmaand – heeft **Wereldwinkel Wittem** traditioneel **de sieraden in de aanbieding**: 10% korting op oorbellen, ringen, colliers, enz. Ze zijn afkomstig uit verschillende delen van de wereld, o.a. uit Mexico, Peru, India en Noord-Afrika.
- 📖 Noteer alvast: **de Pinksterlezing** is dit jaar op zaterdag 4 juni om 14.00 uur en wordt gehouden door theoloog des vaderlands **Thomas Quartier**. Kaartjes kunt u reserveren via info@kloosterwittem.nl of telefonisch 043-4501741. Prijs: € 10,-
- 📖 Kijk op onze website voor de laatste nieuwe boeken: www.kloosterboekwinkelwittem.nl
- 📖 Boekwinkel en Wereldwinkel zijn dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur, ook op zondag.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de ‘Stichting Vrienden van Klooster Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681