

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op wekdagen (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in september

- **Weekend 27/28 augustus: MIVA-weekend.** Na alle vieringen is er een collecte voor MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie.
- **Donderdag 8 september: feest van Maria Geboorte.** Er is om 8.00 uur een eucharistieviering.
- **Weekend 10/11 september: Amnesty-weekend.** We ontsteken de Amnesty-kaars voor de Wit-Russische **Maryia Kalesnikava**. Zij was een van de leidsters van de weken durende vreedzame protesten in Wit-Rusland in 2020. Ze werd opgepakt en zit nu een straf uit van 10 jaar, hoewel ze geen enkele misdaad heeft begaan. U kunt haar een kaartje ter bemoediging sturen. Achter in de kerk en op de solidariteitstafel in Scala liggen adresgegevens. Op de tafel liggen ook brieven om te versturen over mensenrechtenschendingen elders op de wereld.
- **Weekend 17/18 september:** alle vieringen staan in het teken van de **Maand van de Schepping**. Thema is: 'tijd van herstel'.
- **Weekend 24/25 september:** weekend van vredeszondag. Er is een **deurcollecte** voor vredesbeweging PAX.
- **Zondag 25 september, 10.00 uur** in Scala: **kinderviering** voor basisschoolkinderen en hun ouders.
- **Zondag 25 september, 17.00 uur:** maandelijkse **Taizé-viering** in Scala.
- **Vrijdag 30 september, 19.00 uur:** viering/samenkomst rond een **preek van Henri Nouwen**.

Elke donderdag om 12.00 uur wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld. Hartelijk welkom. En elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand op 7 en 21 september - is om 19.00 uur **meditatie**. Graag aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie.

Noveenzondagen

Vanaf half augustus, negen weken vóór de feestdag van de heilige Gerardus Majella op 16 oktober, tellen we in de weekendvieringen af naar die feestdag. In de kloosterkerk staat een Gerardusbeeld met **negen kaarsen** waarvan er ieder weekend een méér wordt aangestoken, tot op de zondag vóór het feest alle negen kaarsen branden. Ook is er een nieuw **noveenprentje** beschikbaar, met een tekst over Gerardus en een noveengebed, dat u in deze negen weken regelmatig kunt bidden.

☞ *Neemt u gerust een noveenprentje mee, ook voor mensen die zelf niet naar Wittem kunnen komen.*



Open-monumentendag met aandacht voor Charles Eyck

Het weekend van 10/11 september is het Open-Monumentenweekend. In Wittem wordt op die zaterdag, 10 september, extra aandacht besteed aan de **plafondschilderingen** in de kloosterkerk, die in 1939 zijn aangebracht door de bekende kunstschilder Charles Eyck.

☞ *Van 12.00 tot 16.00 u. is iemand in de kerk aanwezig om uitleg te geven. Er is ook een klankbeeld te zien.*

Afscheid pastor Jeroen de Wit

In september gaat pastoraal werker Jeroen de Wit **met pensioen**. Hij blijft voor een dag in de week voor de redemptoristen werken als beheerder van de kerkelijke kostbaarheden (liturgisch vaatwerk, schilderijen en beelden, oude boeken, enz.). Maar hij stopt met zijn werk als medewerker voor liturgie en ook als regelmatige voorganger. Hopelijk kan er binnen een paar maanden een opvolger voor hem worden aangesteld.

Maand van de schepping

Paus Franciscus heeft september een aantal jaren geleden uitgeroepen tot 'Maand van de Schepping'. In zijn encycliek 'Laudato Si' heeft hij uitgebreid stilgestaan bij het wonder van onze schepping en onze opdracht om er zorgvuldig mee om te gaan: met de natuur, met ons medeschepselen, speciaal met onze medemensen. De **weekendvieringen van 17/18 september** staan in het teken hiervan. Ook is er op zondagmiddag 18 september een **wandeling**, waarin wordt stilgestaan bij de schoonheid van de schepping.

☞ *De wandeling is van 13.30 tot ca. 15.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig. Deelname kost € 3,-.*

Film over het leven van een koe

Op woensdag 21 september wordt in Scala 'Cow' vertoond, een film over het leven van een koe op een groot, modern melkveebedrijf: Luma. We zien hoe Luma gemolken wordt door een melkmachine, we zien hoe haar kalfje direct na de geboorte bij haar wordt weggehaald. We kijken naar een koeienleven, maar dan **door de ogen van de koe zelf**. Dat perspectief kan heel verrassend zijn.

☞ *De film op 21 september duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. Toegang: 5 euro. Aanmelden graag bij de receptie, 043 4501741 of via de website www.kloosterwittem.nl/Agenda*

Onvertelde verhalen – in beeld en op muziek

In de Vredesweek, 19 tot 25 september, hangen in Scala **acht portretfoto's** van acht mensen die ooit als vluchteling naar Nederland kwamen. Bij elke foto hangt een korte **levensbeschrijving** van de persoon. Aan het einde van de week, op zaterdagmiddag 24 september, zal zangeres Mala – zelf een vluchteling, afkomstig uit Bosnië – de levensverhalen van deze mensen zingen, in acht **bijzondere luisterliedjes**.

☞ *Het concert van Mala is op zaterdag 24 september in Scala, van 14.00 tot 15.30 uur. Entree: vrije gave*

Bijbelgroep in september over Ruth

In het najaar, te beginnen in september, is er elke maand een Bijbelgroep, waar teksten uit de Bijbel worden gelezen en besproken. Elke keer staat één Bijbelse persoon centraal en in september is dat Ruth, de overgrootmoeder van de grote koning David (en dus ook een voormoeder van Jezus). Het verhaal van Ruth komt in de weekendliturgie nooit aan bod, maar het is een prachtig verhaal over verdriet en rouw, maar ook over liefde en trouw. **Een verhaal van God met de mensen**. Deelname kost € 2,50 per keer.

☞ *Iedereen die interesse heeft, kan meedoen met de Bijbelgroep, één keer of vaker. Tijd: woensdagavond 14 september, 19.30-21.00 uur of - voor wie liever overdag komt - donderdagmiddag 15 september, 14.00-15.30 uur. Graag vooraf aanmelden bij de receptie, 043 4501741*

Generaal Kapittel

Van 10 september tot 9 oktober is pater Jan Hafmans in Rome voor het Generaal Kapittel van de redemptoristen. Dit wordt **één keer in de zes jaar** gehouden en is bedoeld om het **algemene beleid** van de congregatie wereldwijd te bepalen. Uit alle provincies van de wereld (verspreid over ca. 70 landen) zijn vertegenwoordigers aanwezig, in totaal ca. 100 man. Daarbij zijn er natuurlijk nog de nodige tolken, notulisten en adviseurs. Op het kapittel wordt ook een nieuwe **Generale Overste** gekozen, die de congregatie gaat leiden in de komende zes jaar. Een Generaal Kapittel is altijd een belangrijke gebeurtenis voor de congregatie.

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 Na de zomer verschijnen weer veel nieuwe boeken. In de loop van september komt **de nieuwe catalogus** van de boekwinkel uit, met daarin vele nieuwe uitgaves;
- 📖 September is de '**maand van de geschiedenis**'. U vindt een thematafel in de boekwinkel;
- 📖 Er zijn alweer veel **agenda's en kalenders** voor 2023 verkrijgbaar, ook de nieuwe Gerarduskalender;
- 📖 Op **zaterdag 29 oktober** is er een lezing met boekpresentatie door **Judith Koelemeijer** over haar nieuwste boek: **Etty Hillesum, het verhaal van haar leven**. Kaarten à 10 euro zijn te reserveren bij de receptie;
- 📖 In september geeft Wereldwinkel Wittem 10% korting op de prachtige **bronzen beelden** uit Burkina Faso van sierlijke vrouwfiguurtjes: een klein pronkstuk voor uw woonkamer of misschien een cadeau voor een bijzondere gelegenheid.
- 📖 Kijk voor alle gegevens op onze website/webshop www.kloosterboekwinkelwittem.nl;
- 📖 boekwinkel en wereldwinkel zijn **zeven dagen per week open** van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de 'Stichting Vrienden van Klooster Wittem', www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681