

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op weekdays (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Aan iedereen een gezegend 2023 gewenst!

Bijzondere vieringen in januari

- **Zaterdag 31 december, Oudjaar**: eucharistieviering van terugkijken en vooruitzien, 19.00 uur.
- **Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag**: eucharistievieringen om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. In de viering van 11.00 uur speelt het **panfluit-gitaar-duo Ubuntu**.
- **Zaterdag 7 januari**, 9.30 uur: eucharistieviering met en voor **pelgrims** uit Kerkrade. Voorganger is pastoor Kreuwels uit Kerkrade. U bent hartelijk welkom om u aan te sluiten.
- **Zaterdag 7 januari**, 12.00 uur: **kerstviering voor Oekraïners**, in het Oekraïens.
- **Weekend 7/8 januari, Amnesty-weekend**: we ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor de Chinees-Maleisische Hoo Yew Wah die al 18 jaar in de dodencel wacht op zijn executie na een relatief licht drugsvergreep. Er zijn adresgegevens van Hoo Yew Wah beschikbaar, dus u kunt hem een groet ter bemoediging sturen. Na de viering van 11.00 uur kunt u bij de Amnesty-stand in Scala een brief versturen tegen een mensenrechtenschending elders in de wereld.
- **Zondag 8 januari, Openbaring van de Heer (Driekoningen)**.
- **Week van 15 t/m 23 januari, Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen**: thema is: 'doe goed, zoek recht'. In het doordeweekse avondgebed van de gemeente (maandag t/m vrijdag, 18.00 uur) wordt hieraan aandacht besteed.
- **Weekend 14/15 januari: kanselruil** met de protestantse gemeente van Vaals-Gulpen: in de Kringviering van zaterdag 19.00 uur in Wittem preekt Ds. Joen Drost en in de zondagse dienst van 10.00 uur in de protestantse kerk in Gulpen preekt pastor Marianne Debets.
- **Zondag 15 januari: Peerke-Donderszondag**. In alle vieringen wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de zalige Peerke Donders.
- **Zondag 29 januari**: maandelijkse Taizé-viering in Scala om 17.00 uur.
- Elke donderdag om 12.00 uur wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.
- Elke eerste woensdag van de maand - deze maand op **4 januari** - is om 19.00 uur **meditatie**. Graag aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie.



Kerstviering voor Oekraïense vluchtelingen

Op **zaterdag 7 januari 2023** is in de kloosterkerk een eucharistieviering in het Oekraïens, volgens de oosterse ritus. Voorganger is de Vlaams-Oekraïense redemptorist pater Ruslan Pikh uit Antwerpen. Iedereen is welkom: Oekraïense vluchtelingen, Oekraïners die al langer hier wonen en Nederlanders. De viering begint om 12.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een zelf meegebrachte lunch.

Kent u Oekraïense vluchtelingen of andere Oekraïners? Maak hen s.v.p. attent op deze kerstviering in hun eigen taal. Een uitnodiging in het Oekraïens vindt u in Scala of op de website van het klooster,

www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Wilt u chauffeur zijn voor Oekraïners die geen vervoer hebben? Meldt u dan s.v.p. bij pater Henk Erinkveld: h.erinkveld@redemptoristen.nl of de receptie van het klooster, 043 4501741

Gerardus-pelgrimswandeling om het jaar te beginnen

Op de eerste zaterdag van het jaar is er vanuit Kerkrade een Gerardus-pelgrimswandeling naar Wittem. Iedereen is welkom om mee te doen. Vertrek om 6.00 uur bij de Lambertuskerk in Kerkrade, of om 8.00 uur bij de kerk van Simpelveld. Om 9.30 uur is de aankomst in Wittem waar een eucharistieviering is. Na afloop is er koffie/thee in Scala. De pelgrimswandeling op de eerste zaterdag van het jaar is een oude traditie. Aanvankelijk werd gewandeld vanuit Landgraaf maar sinds enige jaren is dit overgenomen door Kerkrade.
☞ Voor deelname graag aanmelden bij pastoor Kreuwels, hanskreuwels@gmail.com of 06 505 950 13

Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen

Van 15 t/m 22 januari 2023 is de jaarlijkse wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Het thema is dit keer uitgewerkt door de kerken uit Minnesota in de Verenigde Staten. Het komt uit de profeet Jesaja: 'Doe goed, zoek recht' (Jesaja hfst 1, vs 17).

☞ In het avondgebed van de gemeente (maandag t/m vrijdag om 18.00 uur) wordt aandacht besteed aan deze Week voor de Eenheid

Kanselruil

In het kader van de Week voor de Eenheid van de Christenen is er in het weekend van **14/15 januari kanselruil** met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Ds. Joen Drost (de oud-predikant van de Protestantse Kerk Vaals-Gulpen) preekt op zaterdagavond (19.00 u.) in Wittem en pastor Marianne Debets preekt op zondagmorgen (10.00 u.) in de protestanse kerk in Gulpen. U bent hartelijk welkom in beide vieringen. U kunt ook meedoen met de **voorbereiding** van de vieringen, op dinsdagmiddag **3 januari**, 13.00-15.00 uur: in een groepje van protestanten en katholieken gaat u in gesprek over de lezingen van het kanselruilweekend. Wat hebben ze u te zeggen? Waar zouden ds. Drost en mw. Debets het over kunnen hebben in hun preek? En welke liederen passen daarbij? U bent hartelijk welkom. Speciale deskundigheid is niet nodig; interesse is genoeg. Wel graag opgeven vooraf, tel 043 4501741

Lezing over de spiritualiteit van monnik Thomas Merton

De Amerikaanse monnik Thomas Merton (1915 – 1968) was dichter en schreef veel over de natuur als plek waar we God kunnen ontmoeten. Kick Bras, emeritus predikant van de Protestantse Kerk, schreef een boek over Thomas Merton en zijn verbondenheid met de natuur. Hij komt naar Wittem voor een lezing.

☞ Datum en tijd: woensdagavond 11 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur. Plaats: Scala: toegang gratis, maar wel graag aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/GroeneKerk

Kerkbalans

Januari is de maand van Kerkbalans: parochies (en protestantse gemeentes) in Nederland vragen dan hun parochianen om een bijdrage voor het in stand houden van hun kerk. Kerken in Nederland krijgen van niemand subsidie; de leden zelf moeten de kosten opbrengen: salaris van de voorganger, onderhoud, stookkosten (!) en alle andere kosten die er zijn. Dat wordt moeilijker naarmate er minder mensen kerkelijk betrokken zijn. De meeste mensen die naar Wittem komen, zijn hier geen parochiaan (dat zijn alleen de bewoners van Partij, Wittem en Cartils en enkele mensen die zich persoonlijk hebben aangemeld). Toch willen we u vragen om een bijdrage voor onze algemene kosten. Zonder dat is het niet mogelijk het klooster in stand te houden.

☞ **U kunt een bijdrage storten op NL65 INGB 000 95 84 681 van de 'Stichting Vrienden van Klooster Wittem'. Hartelijk dank daarvoor.**

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 De Kloosterboekwinkel wenst alle klanten een **gezegend 2023** toe. We hopen u ook in het nieuwe jaar blij te kunnen maken met nieuwe boeken, wenskaarten en geschenken uit de Wereldwinkel.
- 📖 Aan het begin van het nieuwe jaar is er een thematafel in met **'365 dagen boeken'**, boeken met een tekst voor elke dag van het jaar;
- 📖 In januari geeft Wereldwinkel Wittem 10% korting op **de wierook** en op bijbehorende producten zoals geurflesjes en wierookhouders.
- 📖 Zaterdag 28 januari is er weer een **poëziemiddag**: deelnemers aan de poëziëgroep van Jos Rozenboom zullen in Scala hun favoriete gedichten ten gehore brengen. Aanvang: 14.00 uur.
- 📖 Bezoek de boekwinkelwebsite voor de nieuwste boeken: www.kloosterboekwinkelwittem.nl
- 📖 De winkel is vrijwel altijd 7 dagen per week geopend; maar **Nieuwjaarsdag gesloten!**