

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op wekdagen (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed.
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede.

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Klooster Wittem
wensen u een ontspannen en zonnige zomer!



Bijzondere vieringen in augustus

- **Donderdag 1 augustus**: feestdag van **St.-Alfonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen**. Er is een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur.
- **Weekend 3/4 augustus: Amnesty-weekend**. De Amnesty-kaars wordt ontstoken voor **Chinese mensenrechtenadvocaat Yu Wensheng en zijn vrouw Xu Yan** die al ca. 1,5 jaar gevangen zitten vanwege een ontmoeting met een delegatie van de Europese Unie. U kunt hen een groet ter bemoediging sturen. Bij de uitgangen van de kerk en op de solidariteitsplank liggen adresgegevens. Op de solidariteitsplank ligt ook altijd een brief om te ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld.
- **Donderdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming**. Er is om 11.00 uur een eucharistieviering.
- **Weekend 24/25 augustus: MIVA-weekend**. Na alle vieringen is er een deurcollecte voor de MIVA, t.b.v. **vervoermiddelen** voor gezondheidswerkers in het Zuiden;
- **Zondag 25 augustus, 17.00 uur: Taizé-viering**. Thema: vakantie.
- In de zomermaanden is elke dinsdag om 12.00 uur een **Twaalvuurtje** in de Kloosterkerk: een kort moment van bezinning (ca. een kwartier) met muziek, een gedachte ter overweging en stilte.
- Elke donderdag om 12.00 uur is er een **rozenkransgebed** voor vrede in de wereld en in ons eigen leven.

Heilige Alfonsus, stichter van de redemptoristen

Alfonsus Maria de Liguori werd in 1696 geboren als zoon van een edelman in Napels. Al jong studeerde hij af als advocaat en een glanzende carrière lag voor hem. Maar na enkele jaren koos hij ervoor afstand te nemen van de Napolitaanse elite, die gekenmerkt werd door corruptie en vriendjespolitiek. Hij werd priester en ging zich wijden aan de armen, eerst in de sloppenwijken van Napels, later in het bergland rondom de stad. Met een groep geestverwanten startte hij in 1732 de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser. Alfonsus was een geleerde. Hij schreef talloze theologische boeken, vooral op het gebied van moraaltheologie. Hij was bovendien een verdienstelijk componist en schilder. De katholieke kerk heeft hem de eretitel 'kerkleraar' gegeven. Hij stierf op 1 augustus 1787.

Maria Tenhemelopneming – Kroedwusj verzamelen

Het is een oude traditie om in augustus een kroedwusj te plukken en deze op Maria Tenhemelopneming te laten zegenen. Een kroedwusj is een bosje van bepaalde veldbloemen die beschermen tegen ziekte en onheil. Het laten zegenen van een kroedwusj is in feite een gebed om bescherming. Dit jaar is er op **zondag 18 augustus** – de zondag na Maria Tenhemelopneming – in Klooster Wittem een kroedwusj-middag: na uitleg over de samenstelling van de kroedwusj gaan we eropuit om rondom het klooster de benodigde bloemen te verzamelen. Daarna worden de bloemenbosjes samengesteld en de middag wordt afgesloten met een korte viering waarin de gemaakte kroedwusjen worden **gezegend**. Een gevarieerde middag dus, ook leuk voor kinderen.

☞ *Tijd: 13.30 tot ca. 16.00 uur. Kosten: 3 euro per persoon (kinderen gratis). S.v.p. aanmelden bij de receptie, 043 4501741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda*

Zomeractiviteiten



In augustus is er in Wittem - net als in juli - een aangepast programma van activiteiten: er is wat meer aandacht voor **ontspanning** en de activiteiten zijn - méér dan door het jaar - gericht op **toeristen**. Er is bijvoorbeeld drie maal in de avonden een korte lezing over **'Bijbel en kunst'**: hoe hebben kunstenaars in de loop van de eeuwen Bijbelverhalen uitgebeeld? De andere activiteiten zijn altijd **'s middags**: een uurtje informatie over **Peerke Donders** of over de heilige van Wittem **Gerardus Majella**. Er is een middag **'stiltan bij Gods schepping'** of (nader) **kennismaken met Taizé**. U kunt ook een middag in gesprek gaan over **de betekenis van een plek zoals Klooster Wittem** in het leven van mensen. En u kunt een middag meditatief zingen. Natuurlijk worden er ook weer verschillende wandelingen aangeboden.

☞ Kijk op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda of bel 043 4501741 voor data en tijden, voor meer informatie en eventueel aanmelden. In het pelgrimsoord liggen ook papieren programma's.

Concert Urker Mannenkwartet

Al vele jaren komt de bekende protestantse kerkmusicus **André van Vliet** in de zomer met een koor naar Wittem, soms met een koor waarvan hij zelf dirigent is, soms met een bevriend koor. Dit jaar komt hij met het Urker Mannenkwartet, een kleine groep enthousiaste en goede zangers uit Urk. Ze zingen vooral **religieuze liederen**. Deze worden afgewisseld met enkele orgelstukken van André.

☞ Het koorconcert is op 15 augustus in de Kloosterkerk, van 20.00 tot ca. 21.15 uur. Toegang is gratis (vrije gave) en vooraf aanmelden is niet nodig.

Busbedevaart van het dekenaat naar Banneux

Op donderdag **29 augustus** is de jaarlijkse busbedevaart van het dekenaat Gulpen-Gronsveld naar Mariabedevaartsplaats Banneux. Vertrek is om 8.00 uur van verschillende opstapplaatsen in de omgeving, o.a. vanaf de parkeerplaats in Wittem. Thuiskomst ca. 18.00 uur. Iedereen die mee wil, is hartelijk welkom.

☞ Deelname kost € 20. U kunt zich aanmelden bij de receptie van het klooster, tel 043 4501741. Graag direct bij aanmelden (contant) betalen.

MIVA

De MIVA – Missie Verkeersmiddelen Aktie – is opgericht om **vervoermiddelen** te leveren aan missionarissen, vooral aan hen die werken in uitgestrekte en moeilijk toegankelijke gebieden. De laatste jaren concentreert de MIVA zich vooral op de **gezondheidszorg**. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld **een ambulance** gekocht voor een kraamkliniek in Zambia. Meer vrouwen zijn daardoor op tijd in de kliniek voor een bevalling en dat betekent dat meer baby's levend en gezond geboren worden. Bij de uitgangen van de kerk liggen folders met meer informatie over het werk van de MIVA.

☞ In het weekend van 24/25 augustus is er na alle vieringen een deurcollecte voor de MIVA. Wilt u hen rechtstreeks steunen, dan kan dit op rekening nr. NL42INGB 0000 002950 t.n.v. MIVA Den Bosch.

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 De zomer is een ideale tijd om een boek te lezen. U vindt in de kloosterboekwinkel verschillende tafels rondom de **campagne ZOMERLEZEN**.
- 📖 Er is ook een tafel met **goedkope aanbiedingen**.
- 📖 Er is een nieuwe **boekencatalogus**. U kunt een gratis exemplaar meenemen uit de winkel.
- 📖 In augustus geeft Wereldwinkel Wittem **10% korting op artikelen van vilt**: grappige vingerpoppetjes, babyslofjes of vilten bloemen. Ze zijn ingekocht via de organisatie 'Sjaal met Verhaal'. **Vrouwen uit Nepal** verdienen met deze kleurige vilten artikelen een eigen inkomen.
- 📖 In het najaar organiseert de boekwinkel twee lezingen: op **zaterdag 28 september** een lezing door Pierre Hupperts over **80 jaar bevrijding** en op zaterdag **26 oktober** een lezing door Stijn Fens over **de toekomst van de katholieke kerk in Nederland**. Beide lezingen beginnen om 14.00 uur en kosten € 10,- entree. U kunt zich aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043-4501741.
- 📖 De kloosterboekwinkel is **7 dagen per week geopend van 9.00 tot 17.00 uur**. Via de website/webwinkel www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt u op elk moment boeken bestellen.



Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting 'Vrienden van Klooster Wittem', www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681