

De Kerkbrief staat op de website [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl) onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

**Eucharistievieringen op zondag:** 9.00, 11.00, 18.00 uur  
**Op weekdays (ma. t/m vr.):** morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering.  
- Donderdag 12:00 uur: **rozenkransgebed** voor de vrede.  
**Kerk en kapellen** zijn van maandag tot vrijdag geopend van 7.45 tot 18.15 uur; zaterdag tot 17.00 uur, zondag tot 18.45 uur.

- **Openingstijden receptie:** dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.  
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of [info@kloosterwittem.nl](mailto:info@kloosterwittem.nl). U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.  
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

## Bijzondere vieringen in maart

- **Woensdag 5 maart: Aswoensdag**, het begin van de Veertigdagentijd. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur en een gebedsdienst om 19.00 uur. In beide vieringen kunt u een askruisje ontvangen.
- **Vrijdag 7 maart, Wereldgebedsday**. Om **15.00 uur** is er een gebedsdienst, voorbereid door leden van ZijActief Heuvelland. Thema is dit jaar **'prachtig gemaakt'** en het is aangedragen door vrouwen van de Cook-eilanden (Stille Oceaan). Na afloop is er koffie en thee.
- **Zondag 9 maart: Amnesty-zondag**. We ontsteken de Amnesty-kaars voor **Imoleayo Michael uit Nigeria**. Hem hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd voor deelname aan een vreedzame protestactie en het promoten van die actie. Er zijn adresgegevens beschikbaar om hem een kaartje ter bemoediging te sturen.
- **Zondag 16 maart:** viering van de **feestdag van St.-Clemens Maria Hofbauer** (eigenlijke datum is 15 maart). In alle vieringen wordt aandacht besteed aan deze bevlogen redemptorist.
- **Zondag 30 maart: Vastenactiezondag**, met na elke viering een deurcollecte.

## Speciale vieringen voor de Veertigdagentijd:

- In de Veertigdagentijd is er bijna elke week een **gebedsviering met Taizé-liederen** op zondagmiddag om 17.00 uur. In maart op de zondagen **16, 23 en 30 maart**. Thema: hoopvol op weg naar Pasen.
- **Elke dinsdag** om 12.00 uur is er een **Twaalvuurtje**: een kwartiertje stilstaan bij het lijden van onze Heer op weg naar zijn kruisiging én bij het lijden van zoveel mensen in onze tijd.
- En, het hele jaar door, elke donderdag om 12.00 uur wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.

## Aswoensdag - Veertigdagentijd

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Het is de tijd op weg naar Pasen, feest van het leven, een hoogtepunt in het jaar. Maar die weg naar Pasen gaat tegelijk door het dal van lijden en dood, onrecht en verdriet. De Veertigdagentijd is daarom **een tijd van inkeer**, een tijd van **ommekeer** ook, een onderbreking van het gewone. Een tijd om wat **te minderen**, bijvoorbeeld minder snoepen, minder alcohol of minder autobebruik. Of juist om wat **te meerderen**: meer wandelen of meer aandacht voor een naaste die dat nodig heeft. Om het begin van deze bijzondere tijd te markeren, kunt u in een Aswoensdagviering een askruisje krijgen.  
☞ *Op Aswoensdag, dit jaar op **5 maart**, is er een eucharistieviering om 8.00 uur 's morgens en een gebedsdienst om 19.00 uur 's avonds. In beide vieringen kunt u een askruisje ontvangen.*

## Vastenactie voor vrouwen in Oeganda

Veertigdagentijd is vastentijd en dat betekent ook: tijd voor de Vastenactie. Juist in een tijd van inkeer willen we stilstaan bij mensen die het zo veel minder hebben dan wij. Dit jaar heeft de actie de titel: **'schoner koken, beter leven'**. Hij gaat over vrouwen in het zuidwesten van Oeganda, die **GFT-briketten** leren maken om op te koken. Dat is niet alleen schoner dan houtskool, het spaart ook brandhout, dus bomen, en het vermindert de hoeveelheid zwerfafval. En een deel van de vrouwen verdient een inkomen met het verkopen van de briketten. Met geld uit Nederland kunnen de vrouwen apparatuur en materialen kopen.  
☞ *Op zondag 30 maart is er na alle vieringen een **deurcollecte** voor de Vastenactie en de hele Vastentijd – tot na Pasen – staat er een offerblok in Scala. U kunt ook geld overmaken: NL21 INGB 000 300 00 46 t.n.v. Vastenactie Roermond.*

## Wandel voor een Ander

Net als voorgaande jaren wandelt pater Erinkveld weer elke woensdagochtend in de Veertigdagentijd naar een 'heilige plek' in de omgeving: naar een wegkruis, kapelletje of kruisweg. En u kunt meewandelen, één of twee keer of alle keren. De start is om 8.00 uur in de Clemenskapel met het morgengebed van de community. Aansluitend een boterham en dan op weg. Rond 13.00 uur bent u weer terug.

☞ U kunt er **een sponsortocht voor de Vastenactie** van maken. Sponsorkaarten zijn te koop voor €10,- bij de receptie. Kijk voor meer info op de folder 'Wandel voor een Ander'.

## Twee lezingen over Thomas Merton: actie en bezinning

De Amerikaanse monnik Thomas Merton (1915-1968) was dichter en schrijver van mystieke teksten. Hij schreef veel over de natuur als plek van Godsontmoeting. En hij had belangstelling voor oosterse religies. Hij deed ook mee aan acties tegen mensenrechtenschendingen. "Bezinning en actie zijn twee aspecten van dezelfde liefde van God", zei hij. **Vrijwilliger Jos Simons** verzorgt twee korte lezingen over Thomas Merton. Op 6 maart gaat het over diens boek 'Louteringsberg', op 13 maart over 'Zaden van contemplatie'.

☞ *Data/tijd: 6 maart en 13 maart, 19:30 -20:30 uur. Toegang gratis. Graag aanmelden: 043 4501741 of [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda). De twee lezingen zijn los van elkaar bij te wonen.*

## In gesprek met vluchteling Fatema uit Syrië

Ook in maart is weer een gesprek gepland met een voormalige vluchteling, dit keer met Fatema uit Syrië. Samen met haar jongste zoon is ze op 9 maart te gast in Scala, waar ze geïnterviewd wordt door pater Erinkveld. Fatema ontvluchtte drie jaar geleden de stad **Aleppo**. Ze zal vertellen over haar verleden daar en haar toekomst hier. En over haar twee oudste kinderen die nog in Aleppo zijn. U bent welkom om te komen luisteren. Het gesprek wordt afgewisseld met muziek. En er zijn Syrische hapjes bij de koffie/thee.

☞ *Datum/tijd: zondagmiddag 9 maart, 16.00-17.30 uur. Plaats: Scala. Toegang is gratis. Prettig als u zich opgeeft: [www.kloostergwittem.nl/Agenda](http://www.kloostergwittem.nl/Agenda) of 043 4501741.*

## Kerkasiel in Kampen

Sinds november 2024 verleent de protestantse kerk Open Hof in Kampen kerkasiel aan **de familie Babayants uit Oezbekistan**. De familie woont al 11 jaar in Nederland en twee van de vier kinderen zijn hier geboren en getogen. Maar ze dreigen te worden uitgezet. Daarom biedt de Open Hof hen onderdak en bescherming. Zolang er in de kerk een kerkdienst bezig is, zal de overheid er niet binnenvallen om de familie op te pakken. Daarom zorgt de Open Hof al sinds november **dat er 24 uur per dag vieringen zijn**. Vele kerken en religieuze gemeenschappen in de (soms verre) omtrek helpen daarbij.

☞ *Pater Erinkveld wil ook een viering gaan houden in Kampen, als teken van solidariteit. Wie gaat er mee? Geplande datum is **zaterdag 22 maart**. Meer info en aanmelden op [h.erinkveld@redemptoristen.nl](mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl) of via de receptie: 043 450171*

## Liedavond

Op donderdag 20 maart is er weer een liedavond: we gaan dan liederen zingen uit **het nieuwe boekje voor de paastijd**, dat met Pasen in gebruik zal worden genomen. Voor iedereen die het leuk vindt om samen te zingen en enkele nieuwe liederen te leren.

☞ *Datum/tijd: donderdag 20 maart, 19.30 tot 20.30 uur, Scala. Aanmelden is prettig.*

## Kloosterboekwinkel Wittem

📖 Van 12 tot 23 maart is de **Boekenweek**. U krijgt dan bij besteding van €15,- of meer het Boekenweekgeschenk (maximaal 1 per klant). Daarmee kunt u op zondag 23 maart gratis vele musea bezoeken;

📖 In het kader van de Boekenweek is er op zaterdag 15 maart een **interview met Marcia Luyten**, schrijfster van o.a. 'het Geluk van Limburg'. Aanvang: 15.00 uur. En op zaterdag 22 maart is er een **Limburgse Literaire Middag** vanaf 13.30 uur met voordrachten van vier dialect-auteurs en met muziek. Voor beide activiteiten geldt: entree is 10,-; Aanmelden via 043-4501741 of [info@kloosterwittem.nl](mailto:info@kloosterwittem.nl).

📖 Wereldwinkel Wittem geeft in maart **10% korting op aardewerk**: kleurige potten en schalen uit Tunesië of Mexico.

📖 De winkel is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Via de webshop kunt u 24 uur per dag nieuwe titels bestellen en laten versturen: [www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl)

**Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting 'Vrienden van Klooster Wittem', [www.vriendenvankloosterwittem.nl](http://www.vriendenvankloosterwittem.nl). Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681**