

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen);
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering.
- Donderdag 12:00 uur: **rozenkransgebed** voor de vrede.
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8.00 tot 18.15 uur; zaterdag tot 17.00 uur, zondag tot 18.45 uur.

- **Openingstijden receptie:** dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Vieringen in de Goede Week en met Pasen / bijzondere vieringen in april

- **Zondag 6 april: Amnesty-zondag.** We ontsteken de Amnesty-kaars voor **de Congolees King Mwamisy** die al 3 jaar in de gevangenis zit na een kritische opmerking over de regering op de sociale media.
- **Zondag 13 april: Palmzondag.** We gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met palmen werd toegezwaaid. In alle vieringen worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. Om 11.00 uur is een **Kinderviering** in Scala waarin kinderen een **Palmpasenstok** kunnen maken.
- **Zondag 13 april, 17.00 uur:** gebedsviering met Taizé-liederen, **'Hoopvol op weg naar Pasen'**.
- **Donderdag 17 april, Witte Donderdag:** eucharistieviering om 19.00 uur; gedachtenis van het **Laatste Avondmaal** van Jezus en zijn leerlingen. De viering van 8.00 uur vervalt die dag.
- **Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag:** gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus. Om 15.00 uur is er een **kruisweg**, afgesloten met kruisverering.
- **Zaterdag 19 april, Paaszaterdag: Paaswake** om 21.00 uur, met het ontsteken van een **nieuwe Paaskaars** aan het Paasvuur en wijding van **nieuw doopwater**. Dit jaar is het een bijzondere paaswake met de **doop van drie mensen** (volwassenen).
- **Zondag 20 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer.** Er is een **viering bij het ochtendgloren** om 6.30 uur en vieringen om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. Om 11.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem.
- **Maandag 21 april, Tweede Paasdag:** eucharistievieringen om 9.00 en 11.00 uur (beide met samenzang).
- **Zondag 27 april:** maandelijkse Taizé-viering om 17.00 uur in Scala.
- **In de Veertigdagentijd** is er **elke dinsdag** om 12.00 uur een **Twaalvuurtje**: even stilstaan bij het lijden van onze Heer op weg naar zijn kruisiging én bij het lijden van mensen in onze tijd: op 1, 8 en 15 april.
- Elke **donderdag, 12.00 uur** wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld.

Enkele korte berichten

- **De Vastenactie** is dit jaar voor vrouwen in Oeganda die met GFT-briketten milieuvriendelijker en goedkoper willen koken. In Scala staat nog **tot na Pasen** het Vastenactie-offerblok voor uw bijdrage. U kunt ook geven via: NL21 INGB 000 300 00 46 t.n.v. Vastenactie Roermond.
- Tot Pasen kunt u nog meedoen aan **'Wandel voor een Ander'**, een wekelijkse bezinnende wandeling op de woensdagmorgen. Tijd: 8.00 tot 13.00 uur. Zie de folders voor meer info.
- Wij ontvingen een **bedankje van SIVMO, het Steuncomité voor Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties**, waarvoor wij onze Adventsactie hielden. Zij lieten weten dat hun partners in Israël het tegenwoordig extra moeilijk hebben, omdat ze door de Israëlische overheid worden tegengewerkt. Elke donatie is voor hen dus ook een belangrijke morele steun.
- De winterkou ligt achter ons, dus met ingang van dinsdag 1 april **gaat de kerkdeur weer open**.

Vrededuijfjes maken

Op de woensdagmiddagen tot Pasen kunt u in Scala – samen met anderen - vredesduifjes maken **met wens** erop. Ze worden opgehangen in de houten 'wensboom', die in Scala staat. De duifjes worden gemaakt van kartonnen bordjes. U kunt zelf een wens erop bedenken, maar ter inspiratie zijn er oude Gerarduska-lenders waar wens op staan. Een gezellige bezigheid met alle gelegenheid voor onderling gesprek.

☞ *Data en tijd: 2, 9 en 16 april, 14.00-16.00 uur. Kosten: vrije gave voor de materialen. Graag aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda*

Muziek en stilte

“De mooiste muziek is de stilte”, zei André Rieu eens. Hoe komt hij daarbij? Wat bedoelt hij daarmee? Op maandagavond 31 maart verzorgt **Pieter Prick** een lezing over stilte en muziek. Over *hoe stilte muziek verandert of versterkt*. Hij put daarbij uit zijn grote ervaring als **klassieke-muziek-deskundige** bij de AVRO en als conservatoriumdirecteur in Enschede. Een lezing voor grote én voor oppervlakkige muziekliefhebbers.

☞ *Maandag 31 maart 2024 in Scala. Aanvang: 19.30 uur. Entree: vrije gave.*

Graag aanmelden: 043 450 1741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda

35 jaar Wereldwinkel Wittem – een lezing over eerlijke handel met Afrika

De Wereldwinkel is een cadeauwinkel met allerlei leuke spulletjes. Maar het is vooral een winkel waar **alleen ‘eerlijke spulletjes’** verkocht worden: producten die zijn ingekocht volgens de regels van de eerlijke handel. Wat dat in de praktijk betekent, kunt u horen in een lezing van Cecile Meeuwissen en Marianne de Bruin, werkzaam bij **Tahoua Import**, importeur van sieraden, woondecoraties en leerproducten uit Noord-Afrika. Met de lezing viert Wereldwinkel Wittem zijn **35-jarig bestaan**. Daarom is er ook iets lekkers bij de koffie, is er **hibiscussap uit Mali** én krijgt u (alleen deze avond) 30% korting op wereldwinkelproducten!

☞ *Woensdag 2 april, 19.30-ca. 21.00 uur. Toegang gratis. Graag aanmelden:*

www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741

In gesprek met vluchteling Annetar Maung uit Myanmar

In april is weer een bijeenkomst in de serie gesprekken met een voormalige vluchteling. Te gast is dit keer Annetar Maung uit Myanmar, die na haar medicijnenstudie in China niet meer terug kon naar haar land. **Sinds 2021** is ze in Nederland. Ze zal vertellen over haar levensgeschiedenis en hoe het haar vergaat in ons land. U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Het gesprek wordt afgewisseld met muziek. En er zijn hapjes bij de koffie/thee.

☞ *Datum/tijd: zondagmiddag 6 april, 16.00-17.30 uur. Plaats: Scala. Toegang is gratis. Prettig als u zich aanmeldt: www.kloostergwittem.nl/Agenda of 043 4501741*

Paasviering bij het ochtendgloren

Pasen is een ochtendfeest: 's morgens vroeg, vóór het opkomen van de zon, gaan de vrouwen naar het graf van de gestorven Jezus en ontdekken daar dat het graf leeg is... dat Jezus leeft! Dit willen we vroeg in de morgen vieren: voordat het licht wordt, komen we samen in Scala en **bij het opkomen van de zon** gaan we naar buiten om het Paasevangelie in de kloostertuin te lezen. Daarom begint de viering dit jaar om 6.30 uur. Na de viering van het Woord delen we brood en wijn in de kerk. Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een eenvoudig paasontbijt. U bent hartelijk welkom!

☞ *De vroege paasviering begint om 6.30 uur. Voor het Paasontbijt is opgave gewenst. Kosten hiervoor zijn € 5,-, ter plekke te voldoen. info@kloosterwittem.nl of 043 4501741.*

Paasnachtpelgrimage

U kunt ook nog eerder opstaan, om in de nacht en vroege ochtend van Pasen, 20 april, van Heerlerbaan naar Wittem te wandelen (ca. 14 km). Daar wordt om 6.30 uur aangesloten bij de paasviering bij het ochtendgloren. Iedereen die **de ervaring van het wandelen van donker naar licht** wil meemaken, is welkom. Na de viering is er - voor wie wil - een paasontbijt. Kosten voor dit ontbijt: 5 euro.

☞ *Start: 03:30 uur, Andreaskerk Heerlerbaan (Palestinastraat 326 - ingang poort aan de zijkant, Zeishof). Aanmelden niet nodig; op tijd aanwezig zijn, is voldoende. Voor het ontbijt wel aanmelden (zie hierboven).*

Kloosterboekwinkel Wittem

📖 April is de **‘Maand van de Filosofie’**. Maak kennis met filosofische werken in de themahoek

📖 Wereldwinkel geeft in april **10% korting op alle paasdecoraties**.

📖 Noteer vast: op zaterdag 7 juni houdt journalist en tv-presentator van levensbeschouwelijke programma's **Leo Fijen de Pinksterlezing**. Via www.kloosterwittem.nl/Agenda kunt U al kaartjes reserveren!

📖 Bezoek onze website www.kloosterboekwinkelwittem.nl voor de nieuwste boeken. Via de webshop kunt u **ook boeken bestellen**.

📖 Ook tijdens de Paasdagen is de winkel elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Klooster Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681