

# RECTORAATSNIEUWS • 15 februari 2023

Rectoraat HH. Alfonsus en Johannes Nepomucenus  
Wittemer Allee 34, 6286 AB WITTEM  
Tel. 043-4501741 (kloosterreceptie) / 043-6018812 (p. Henk Erinkveld)



## Aan de parochianen van het rectoraat Cartils/Partij/Wittem

*Beste mensen,*

*Partij, Cartils en Wittem vormen een rectoraat, verbonden aan Klooster Wittem. Dat heeft een wat andere status dan een parochie, maar de kloosterkerk is uw parochiekerk, en we willen als elke parochie een geloofsgemeenschap te zijn waarin mensen elkaars lief en leed delen. Met af en toe een rectoraatsbrief blikken we terug en kijken we vooruit op zaken die het kerkelijk leven betreffen.*

### Gerarduskapel werd Scala ontmoetingsruimte

Er zijn nog altijd mensen die de voormalige Gerarduskapel van Wittem binnenlopen en verbaasd rondkijken. Gelukkig zijn bijna altijd de reacties zeer positief. Het is een echt ontmoetingscentrum geworden. De kloosterboekwinkel, die het afgelopen jaar zijn 40-jarig bestaan heeft gevierd, neemt een centrale plaats in en zag de omzet stijgen door mensen die er niet alleen boeken kopen en bestellen, maar ook kaarten en klooster- en wereldwinkelproducten. De mensen die komen om een kaarsje op te steken bij Sint Gerardus en Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand vinden hun vertrouwde plekken terug. Met name zijn we blij dat de rest van de Gerarduskapel een echte plek van ontmoeting is geworden, waar mensen vrijblijvend kunnen gaan zitten voor een kopje koffie of voor een praatje als daar behoefte aan is; mede dankzij een mooie groep van gastvrouwen en –heren. De pelgrims-, kinder-, solidariteits- en videohoek voldoen zeker ook aan de verwachtingen. En de cirkel rond de voormalige altaaruimte is een geschikt podium gebleken voor lezingen en andere samenkomsten; ook voor de wekelijkse repetities van ons koor. Ook andere verenigingen zijn er in de avonduren welkom! En mensen zijn blij met de toiletvoorzieningen bij de ingang, die ook voor passanten toegankelijk zijn.

### Kloosterkerk en rectoraatskerk

Sommige mensen betreuren dat in de kerk de banken zijn verdwenen, maar zij die er regelmatig gebruik van maken, zijn blij met het zitcomfort en wij zijn blij dat we het aantal stoelen en de wijze van opstellen kunnen aanpassen aan de aard en drukte van de vieringen. Net als vele andere kerken zien wij het aantal bezoekers aan de weekendvieringen teruglopen, maar dat is zeker niet te wijten aan de voorgangers, het koor en andere medewerkers en vrijwilligers die als (hulp-) koster en lectrices en lectoren zorgen voor waardige vieringen. Bent u al een tijdje niet geweest? Kom eens meedoen aan een van de vieringen! Of kom door de week overdag eens binnenlopen om u te laten inspireren door de beelden en teksten die op een scherm verschijnen vooraan in de kerk. Kortom: we hopen dat 'Pelgrimsoord Klooster Wittem', mede dankzij de nieuwe ingerichte ruimtes, ook voor het rectoraat een plek van betekenis mag blijven! Steeds meer parochies moeten hun kerk als centrale plek missen; en ook al ligt onze rectoraatskerk niet in het centrum, we kunnen best trots zijn op deze ontmoetingskerk, waaraan trouwens vele dorpsgenoten als professional of vrijwilliger bijdragen.

**We hopen dat u uw waardering ook laat blijken door bij te dragen aan de Actie Kerkbalans.** In de cijfers Verderop in deze brief kunt u zien dat de jaarlijkse bijdrage uit ons rectoraat flink is gedaald. Dat is vooral toe te schrijven aan de dalende kerkelijke deelname; maar ik hoop dat klooster en kerk van Wittem met een veelzijdig aanbod ook u wat te bieden heeft en u het de moeite waard vindt om in stand te houden.

**Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage voor onze klooster- en rectoraatskerk!**

Met hartelijke groet, mede namens de klankbordgroep,

  
p. Henk Erinkveld CSsR  
rector Klooster Wittem en rectoraat

**In deze brief vermelden we enkele ontwikkelingen in 2022 en kijken we vooruit naar 2023.**

## Het afgelopen jaar in cijfers

- In juni 2022 waren er slechts twee kerkelijke **huwelijken**, die vanwege corona een jaar waren uitgesteld. Het betreft geen mensen van ons rectoraat. Dit jaar is er wel een huwelijksinzegening gepland van iemand uit ons rectoraat.
- Het aantal **doopvieringen** was aanzienlijk groter: vijftien, waaronder vijf kinderen die tot ons rectoraat behoren: Jousa Juarez Ponce, Alina Dacier, Joy Bosch en de tweeling Hayke en Mathie Essers.
- In 2022 deden zes dorpsgenootjes de **Eerste Heilige Communie**: Jidde Bakker, Eva Kleijnen, Arjana L'Homme, Vince Rabuda, Lisa Willems en Vinny van de Wijer. Tijdens de 'mini-bronk' van 12 juni j.l. werden zij geëerd, o.a. met een cadeautje van het rectoraat. Bij ons weten zijn er dit jaar geen communiefeesten van kinderen uit het rectoraat. Mocht dat wel zo zijn: meld het ons!
- In onze kerk waren in 2022 drie **uitvaartdiensten**; één voor iemand uit ons rectoraat, namelijk onze overbuurman Leonard Roijen († 6 mei, 63 jaar oud. Ook namen we in onze kerk afscheid van onze lectrice An Melotte († 18 juni; 89 jaar oud).
- Veel groter was het aantal **as-verstrooiingen** in onze kloostertuin. In 2022 betrof het 30 overledenen waarvan 3 uit ons rectoraat.
- Een vermelding verdient toch ook wel de reprise van **'de gouwe broelof'** op de Partyer Daag op 17 september 2022, die ook in onze kerk werd herdacht.

## Andere ontwikkelingen

- Het rectoraat heeft geen echt kerkbestuur, maar wel een **'klankbordgroep'** dat af en toe bijeenkomt voor aangelegenheden van het rectoraat. Naast de rector zijn lid: Maria Mobers (Partijerweg), Natasja de Leeuw (Partijerweg), Josine Schyns (Rijksweg), Ageeth Potma (Klooster Wittem), en Jo Peters (Tevent). Jan Grond heeft zich teruggetrokken, mede omdat hij met zijn vrouw is verhuisd naar Klein Gulpen; maar hij blijft actief, met name in ons koor. Het bisdom acht het toch wenselijk dat er een kerkbestuur is dat uit meer leden bestaat dan alleen de rector. De administrateur van Wittem, Nico Senden, houdt de financiën bij (zie hieronder), maar het is goed dat er vanuit het rectoraat mede verantwoordelijkheid gedragen wordt voor inkomsten en uitgaven. Wie stelt zich eventueel beschikbaar? Enkelen van de klankbordgroep hebben zich bereid verklaard, maar door omstandigheden is er nog geen voordracht gedaan.
- Op 7 november j.l. kwam de klankbordgroep samen met afgevaardigden van de fanfare, schutterij en kermiscomité tot de conclusie dat er te weinig draagvlak is in ons dorp voor de sacramentsprocessie. Fanfare en schutterij zijn in principe bereid tot medewerking, maar herhaalde oproepen in ons rectoraat om te reageren, bleven onbeantwoord. Vorig jaar is nog een poging gewaagd met een mini-bronk rond de inzegening van de mei-den en een eerbetoon aan de communicantjes; maar die zijn er niet in 2023 (voor zover we weten). Hoe spijtig ook voor de voorstanders van deze oude traditie: **er is geen bronk op 4 juni a.s.** We blijven nadenken over een alternatief gemeenschapsfeest (naast de 'Parteyer Daag') waar kerk en klooster bij betrokken zijn.
- Tien maanden geleden kwamen **twee Indonesische redemptoristen** de gemeente versterken. Pater Ferdi Djaga Kota is 43 jaar en heeft al veel pastorale ervaring opgedaan als parochiepriester; pater Ricky Misi is 31 jaar en werd twee jaar geleden priester gewijd. Beiden hebben hun handen nog vol aan het leren van Nederlands en met de kennismaking met onze kerk en samenleving.

## Wat is er binnenkort te doen in en rond Kerk en Klooster van Wittem

- Na hopelijk mooie carnavalsdagen begint met **Aswoensdag (22 februari)** de 'Veertigdagentijd', een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Op Aswoensdag kunt u een askruisje ontvangen zowel tijdens de eucharistieviering 's morgens om 08.00 uur, als tijdens een viering om 19.00 uur 's avonds.
- Op die dag en alle woensdagen erna tot Pasen is er 's morgens een Vastenactie-sponsorwandeling van 12-14 km **'Wandel voor de ander'**. Ook zonder sponsordoel kun u een of meer keren meewandelen, elke keer naar steeds een ander heilig plekje. Zie voor meer informatie [www.kloosterwittem.nl/agenda](http://www.kloosterwittem.nl/agenda).
- In de 40-dagentijd is er elke zondagavond om 17 uur in Scala een oecumenische **Taizé-viering**. De moeite waard om eens mee te maken: een half uurtje meditatie en muziek. En dat zo vlak bij de deur!

● Wij doen mee met **NL Doet**, een landelijk vrijwilligers-event op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Onder het motto '**zorg voor de schepping**' gaan we tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16 uur rond het klooster zwerfvuil opruimen. Klooster Wittem is lid van Groene Kerken, een samenwerkingsverband van kerken (en moskeeën) die proberen duurzaamheid en milieubewust leven te stimuleren. Zin om mee te doen? Meld u aan bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741.

● We zijn blij dat ons **Gemengd Zangkoor** na de coronatijd bijna compleet is herrezen! Repetities zijn er dinsdags in Scala; elke 3e zondag van de maand verzorgt het koor de viering van 09.00 uur: op feestdagen om 11.00 uur. Een steunkoortje is er elke zondag om 09.00 uur. Nieuwe zangers (m/v) zijn welkom! Voorzitter Jo Peters (043-4502295) en secretaris Marijke Deen (043-4501312) geven u graag nadere informatie.

### De financiële huishouding van het rectoraat Wittem

Het rectoraat is sterk verweven met het klooster, ook financieel. Voor liturgie en pastoraat draagt het rectoraat bij aan de kosten via de Actie Kerkbalans. **Zie de bijgaande folder.** Afhankelijk van duur en hoogte van uw bijdrage krijgt u korting op de kosten van bijv. een uitvaart. Dhr Nico Senden, financieel administrateur van het klooster, vervult de taak van penningmeester van het rectoraat. Ziehier zijn financieel verslag over 2022. Voor vragen en toelichting kunt u bij hem terecht (in Klooster Wittem). Daaronder staan de cijfers van 2021 ter vergelijking.

Inkomsten 2022	
Kerkbijdragen	€ 3.989,98
Subsidie gem.Gulpen/Wittem	€ 800,00
Rente	8,46
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 4.798,44</b>
<b>► NEGATIEF SALDO ◀</b>	<b>€ 3.454,38</b>

Uitgaven 2022	
Afdracht aan het klooster	€ 5.000,00
Bijdrage dirigent/kerkkoor	€ 1.558,00
Afdracht bisdom en dekenaat	€ 1,256,70
Administratie- en beheerskosten	€ 154,39
Kosten pastoraat en eredienst	€ 284,29
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 8.253,38</b>

Inkomsten 2021	
Kerkbijdragen	€ 4.984,18
Uitvaarten/jubilea	---
Subsidie gem.Gulpen/Wittem	€ 800,00
Rente	---
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 5.784,18</b>
<b>► NEGATIEF SALDO ◀</b>	<b>€ 2.263,03</b>

Uitgaven 2021	
Afdracht aan het klooster	€ 5.000,00
Bijdrage dirigent/kerkkoor	€ 1.588,30
Afdracht bisdom en dekenaat	€ 1.253,00
Administratie- en beheerskosten	€ 205,91
Incidentele kosten	---
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 8.047,21</b>

We vermoeden dat enkelen vergeten zijn vorig jaar hun jaarlijkse bijdrage over te maken! In 2021 ontvingen we van 40 huishoudens een kerkbijdrage; in 2022 van 33 huishoudens. Zes van hen wonen buiten het rectoraat, maar voelen zich parochiaan van Wittem, bijvoorbeeld na verhuizing naar een zorgcentrum elders. We hopen op een bredere deelname aan de Actie Kerkbalans! Door het bisdom wordt geadviseerd 1% van het nettoloon als parochiebijdrage; voor een modaal inkomen zou dat neerkomen op plm. € 120,- per huishouden. Dank u!

#### Steun de Actie Kerkbalans! Hoe?

- Door een overschrijving via uw bank- of gironummer, met overschrijvingskaart of via internet. Het rekeningnummer van het rectoraat is NL13 RABO 0132 2080 08 t.n.v. Kerkbestuur Wittem. Vergeet niet ook uw adres te vermelden! Meer mensen in het dorp hebben dezelfde familienaam!
- Door het machtigen van uw bank om geld over te maken op dit rekeningnummer. Via een machtiging kunt u het bedrag ook in termijnen opsplitsen.
- U kunt ook contant betalen aan de kloosterreceptie. Vergeet ook dan niet uw naam én adres aan te geven, én vermeld ook duidelijk dat uw gift bedoeld is als Kerkbijdrage 2023 voor het rectoraat!

**Nieuws over met name liturgische vieringen staat in 'Gulp en Geul', en meer uitvoerig in de Kerkbrief die aan het begin van de maand gratis in de kerk en bij de kloosterreceptie klaar ligt. Of kijk voor alle nieuws over activiteiten in en rond kerk en Pelgrimsoord Klooster Wittem op [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl).**