

Duurzaam werkt!



*Zes **hoopvolle bijeenkomsten**
die tonen dat het kán:
duurzamer leven en werken
met aandacht voor de hele schepping*

van november 2023 tot april 2024

Klooster Wittem organiseert dit winterseizoen zes bijeenkomsten van/met/over mensen die aan de slag zijn gegaan met een manier van leven die minder milieubelastend is:

- **Woensdagavond 8 november: lezing ‘Voorlevers van de nieuwe samenleving’, van Jelleke de Nooy - Van Tol**



Jelleke de Nooy zal allerlei voorbeelden beschrijven van *mensen die een duurzamere manier van leven en werken in de praktijk brengen*. Zij begeleidt mensen die op een duurzame manier willen (gaan) werken, vooral in de landbouw maar ook in andere sectoren van de samenleving, bijvoorbeeld de bouwwereld. Daarover vertelt ze in haar lezing: een lezing vol hoop. (In december komt ook een boek van haar hand uit met hetzelfde thema). Tijd: 19.30 – 21.00 uur.

- **Woensdagavond 13 december: lezing door Mark Venner uit Baexem over zijn voedselbos**

Mark heeft ruim 4 jaar geleden het traditioneel melkveebedrijf van zijn ouders overgenomen en het – met hun instemming - omgevormd tot een voedselbos. *Een voedselbos is een soort beheerd natuurgebied – met bos, struiken, velden – waar allerlei natuurlijke producten geoogst kunnen worden en gebruikt als groentes, kruiden of vruchten*. Mark is nu bezig contact te leggen met ondernemers (groentespecialisten, restaurants) die interesse hebben in zijn producten.

Zo werkt hij aan een landbouwbedrijf met toekomst. Tijd: 19.30 – ca. 21.00 uur.



Woensdagavond 10 januari

2024: lezing door Lies

Wesseling, hoogleraar op de Universiteit van Maastricht die *een biologische tuinderij* start in Wallonië. Ze licht haar motieven voor deze stap toe en zal vertellen over de



uitdagingen bij het opzetten van haar kleinschalige bedrijfje.

Tijd: 19.30 – ca. 21.00 uur.

- **Zaterdagmiddag 17 februari: workshop geleid door de ‘Stichting Klimaatgesprekken’.** De stichting gelooft dat het gebruik van fossiele brandstoffen slechts omlaag kan, *als mensen anders gaan denken*. Ze moeten overtuigd worden. Maar hoe? Hoe kun je mensen overtuigen van de noodzaak én haalbaarheid van die andere leefwijze? M.a.w.: basisbeginselen van de ‘klimaat-psychologie’. Tijd: 13.30-15.00 uur.
- **Zaterdagmiddag 16 maart: lezing door Nienke Hofsink over ‘postgroei’.** De Stichting Postgroei gelooft in een toekomst met *meer welzijn maar minder economische groei*. Ze gelooft niet in ‘groene groei’ (ofwel: dat milieuproblemen door uitsluitend technische aanpassingen opgelost kunnen worden). We moeten op zoek naar een manier van leven die toekomst biedt aan alle wereldbewoners. Tijd: 13.30 – 15.00 uur.

Woensdagavond 24 april: Nancy Smeets over haar onderzoek

naar ‘tiny houses’, d.w.z. kleine, milieuvriendelijke huizen. Wie kleiner woont neemt niet alleen minder ruimte in, maar heeft ook *minder spullen* nodig. Minder spullen betekent minder gebruik van grondstoffen en minder afval. Goed voor het milieu. Maar ook: een andere manier van leven. Tijd: 19.30 – 21.00 uur.

Samengevat:

- **Woensdag 8 november:** Jelleke de Nooy over het boek 'Voorlevers van de nieuwe samenleving';
- **Woensdag 13 december:** Mark Venner uit Baexem over zijn voedselbos;
- **Woensdag 10 januari 2024:** lezing biologische boerin Lies Wesseling;
- **Zaterdag 17 februari:** workshop over 'klimaatpsychologie';
- **Zaterdag 16 maart:** Nienke Hofsink over 'postgroei', een economie die welbewust niet meer groeit;
- **Woensdag 24 april:** Nancy Smeets over 'tiny houses', leven met minder spullen.

De zes bijeenkomsten staan los van elkaar. U kunt per keer beslissen of u deelneemt.

Scala – Klooster Wittem
Wittermer Allee 34
6286 AB Wittem



Toegang: vrije gawe

Graag aanmelden: bij de receptie van het klooster, 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda

Klooster Wittem is een Groene Kerk.



Duurzaam werkt!